

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 14η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-04-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 195 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (αποχώρηση μετά την υπ' αριθμ. 195 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης (αποχώρηση μετά την υπ' αριθμ. 195 απόφαση), 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση μετά την υπ' αριθμ. 195 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 202 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση μετά την υπ' αριθμ. 195 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Διοικητική μεταρρύθμιση - Πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".

Για το παρόν θέμα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι θα μπορούσα να προσφωνήσω τον Πρόεδρο, πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καλαμάτας και εσάς νομαρχιακούς συμβούλους Καλαμάτας με δεδομένο τις αρμοδιότητες και τον όγκο εργασίας που μετατίθεται με το πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" από τη νέα περίοδο.

Ζούμε αυτές τις ημέρες την ένταση που έχει δημιουργήσει το σχέδιο νόμου "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" με το οποίο επιχειρείται μια γενναία διοικητική μεταρρύθμιση στη χώρα, μια μεταρρύθμιση η οποία έχει σκοπό να μεταβάλει ένα γιγαντιαίο κράτος με προβληματική δομή και λειτουργία και ένα κράτος που όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχει φτάσει στα όριά του, έχει φτάσει στα άκρα και που αποτελεί θα λέγαμε σήμερα το σημαντικότερο παράγοντα επιδείνωσης του δημοσιονομικού προβλήματος της πατρίδας μας αλλά και εμπόδιο οποιασδήποτε προσπάθειας τοπικής ανάπτυξης.

Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς οικονομικούς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και με ένα αναποτελεσματικό διοικητικό σύστημα, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Επομένως οι αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση κρίνονται αναγκαίες. Αναγκαίες στην κατεύθυνση της βελτίωσης ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και στην στήριξη κάθε δράσης τοπικής ανάπτυξης.

Από τη μεριά της τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή τη διαδικασία των αλλαγών, των διορθωτικών αλλαγών, με συνεχή διάλογο και αποφάσεις συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ, έθεσε τρεις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πατήσει το σχέδιο νόμου "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". Αυτές αφορούσαν ότι

- 1) οι αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση να ενσωματωθούν σε ένα σύνολο αναδιάρθρωσης όλων των επιπέδων διοίκησης του κράτους,
- 2) για τη χωροταξία των νέων δήμων να υπάρξουν ενιαία κριτήρια και
- 3) να χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα αυτό των αλλαγών.

Έτσι καταρτίσθηκε και έχει κατατεθεί αυτές τις ημέρες στη τοπική αυτοδιοίκηση το σχέδιο νόμου "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" για δημόσια διαβούλευση και γίνεται αυτή η διαβούλευση μέσα σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται άμεσα και δυνατά από τη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και το βλέπετε και εσείς και στις εισηγήσεις του Υπουργού και του Πρωθυπουργού αλλά και άλλων ότι οτιδήποτε γίνεται αυτή την ώρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση αφορά μόνο και μόνο την εξοικονόμηση πόρων. Γίνεται αυτή η προσπάθεια και πάλι θα τα ακούτε στις ανακοινώσεις, γίνεται αυτή η διαβούλευση μέσα σε ένα περιβάλλον που δημιουργείται από την προσπάθεια ενοχοποίησης του πολιτικού και του στελεχιακού δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί θεωρείται ότι κάθε δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μια έκφραση άκρατης σπατάλης και κακοδιαχείρισης. Γίνεται αυτή η διαβούλευση μέσα σε ένα περιβάλλον όπου όλοι μας καταλαβαίνουμε τον μικροχειρουργικό τρόπο με τον οποίο οριοθετήθηκαν οι νέοι δήμοι. Και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το σχέδιο νόμου έχει και συνέχεια, την εφαρμογή και την τροποποίηση του καινούργιου εκλογικού νόμου. Δηλαδή σχετίζονται άμεσα οι εκλογικές περιφέρειες του νέου εκλογικού νόμου με τα όρια των δήμων που χάραχτηκαν σήμερα.

Μέσα λοιπόν από τα άρθρα του νομοσχεδίου υπάρχουν για την τοπική αυτοδιοίκηση κόκκινες γραμμές, κόκκινες γραμμές που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία μεγάλων δήμων οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν θα πρέπει να έχουν ως έδρες κάποια ισχυρά διοικητικά κέντρα μέσα στο νομό και βεβαίως ότι τα όρια των δήμων αυτών, των μεγάλων δήμων που δεν είναι μόνο για τη Μεσσηνία αλλά αν το δείτε και σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα θα δείτε ότι είναι δήμοι μαμούθ, δήμοι τέρατα, ότι σχετίζονται τα όρια όπως σας είπα και προηγουμένως με το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των βουλευτών στο μέλλον.

Κόκκινη γραμμή είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση οι γκρίζες ζώνες επικάλυψης των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην περιφερειακή και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφέρω ως παράδειγμα τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, αναφέρω ως παράδειγμα το αναπτυξιακό προγραμματισμό.

Κόκκινη γραμμή είναι ο τρόπος εκλογής στα συλλογικά όργανα, ένα πολύπλοκο σύστημα που δημιουργεί κάποιες παρενέργειες όπως βεβαίως πολύπλοκο είναι και στο σύστημα διοίκησης που εισάγεται στους καινούργιους δήμους και το οποίο σύστημα διοίκησης μάλλον αφορά δήμους μεγάλων αστικών κέντρων και όχι μικρών δήμων της ενδοχώρας με ορεινά κυρίως χαρακτηριστικά.

Βέβαια κόκκινη γραμμή είναι και η απουσία κοστολόγησης των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται. Δεν έχει κοστολογηθεί τίποτα και υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η χρηματοδότηση των ΟΤΑ στο μέλλον με τη μη εξειδίκευση του προγράμματος "ΕΛΛΑΔΑ", ένα πρόγραμμα το οποίο υποτίθεται θεωρητικά ναι, με βάση το σχέδιο θα υποστηρίξει την όλη μεταρρύθμιση.

Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι 118 προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να εκδοθούν μέχρι 31/12/2010 για να μπορέσουμε την 1^η του έτους να μπούμε σε έναν ρυθμό. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Διαβάζοντας κανείς τα άρθρα του σχεδίου, βγαίνει μέσα από την ανάγνωση αυτή ότι η χωρική έννοια των δήμων σήμερα υπάρχει μόνο ως προς το εκλογικό σύστημα. Υπάρχουν προθέσεις για ανάθεση ρόλου στα συλλογικά όργανα των προ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ κοινοτήτων, των παλιών κοινοτήτων δηλαδή και βεβαίως όπως είπα και προηγουμένως υπάρχει και ένα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης με ένα πολύπλοκο σύστημα επιτροπών, πολλαπλασιάζονται οι επιτροπές, η Δημαρχιακή μετονομάζεται σε "Οικονομική", υπάρχει "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής", "Επιτροπή Διαβούλευσης", "Συμπαραστάτης του δημότη και των επιχειρήσεων". Όλες αυτές είναι καινούργιες έννοιες που μπαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και βεβαίως όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει κοστολόγηση των πολλών και νέων αρμοδιοτήτων που έρχονται προς την τοπική αυτοδιοίκηση όπως επίσης και ο τρόπος και η διαδικασία με τον οποίο θα έρθουν οι υπάλληλοι από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στους δήμους. Οι δήμοι της έδρας του νομού μετατρέπονται υπηρεσιακά σε δήμους τέρατα. Και βλέπω και έχουμε εδώ μεταφορές αρμοδιοτήτων από τη νομαρχία προς το δήμο του νομού και μετά εάν και εφόσον κάτω από κάποιες συνθήκες υπάρξουν κατάλληλες προϋποθέσεις και αιτηθεί ένας περιφερειακός δήμος, θα μπορέσει να πάρει αρμοδιότητες και να τις ασκήσει ο ίδιος. Αναφέρω ως παράδειγμα ότι η πολεοδομία, η έκδοση πολεοδομικών αδειών για όλη τη Μεσσηνία πλην αυτών που το γραφείο της Κυπαρισσίας κάνει, θα βγαίνουν από το Δήμο της Καλαμάτας. Και της Πύλου με τους επισκέπτες όμως υπαλλήλους που έχει κει. Δεν έχει γραφείο, έχει επισκέπτες. Καλαμάτα είναι, πάνε δύο φορές την εβδομάδα νομίζω.

Λέμε λοιπόν ότι αυτά προκύπτουν μέσα από τα άρθρα του σχεδίου νόμου όπως επίσης και οι συγχωνεύσεις πλέον όχι των επιχειρήσεων, αλλά συγχωνεύσεις και των νομικών προσώπων. Νομικά πρόσωπα που έχουμε στην Καλαμάτα, 1^ο – 2^ο ΚΑΠΗ, Παιδικό Σταθμοί, Φιλαρμονική, όλα αυτά θα πρέπει να υπαχθούν σε ένα νομικό πρόσωπο, το λέω σε ένα για το λόγο ότι εμείς έχουμε κοινωφελή επιχείρηση που ασκεί και είναι μέσα και καθορίζονται - προσδιορίζονται

ρητά μέσα στο σχέδιο νόμου, έχουμε κοινωφελή επιχείρηση που ασκεί κάποιο κοινωνικό έργο και θα πρέπει λοιπόν όλα τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα να τα συγχωνεύσουμε σε ένα. Και τον Αθλητικό Φορέα επίσης που ξέχασα να πω. Και βεβαίως μέσα από το νόμο προκύπτει ότι δημιουργείται μία ξεχωριστή μονάδα που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία κάθε διοικητικής ή οικονομικής πράξης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι αντίθετα απ' αυτά που ως ΚΕΔΚΕ θέσαμε, τι παρατηρούμε; Ότι αντί της συνολικής αναδιάρθρωσης του κράτους να μεταφέρονται μεταξύ μας οι αρμοδιότητες. Η νομαρχία να δίνει στους δήμους και η παλιά περιφέρεια να δίνει στην καινούργια κρατική διοίκηση που είναι το τρίτο μέρος που δημιουργεί ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", το πρώτο μέρος είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, το δεύτερο μέρος είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και το τρίτο είναι η αποκεντρωμένη γενική διοίκηση στην οποία μεταφέρονται κάποιες αρμοδιότητες από την κρατική περιφέρεια ενώ τα υπουργεία και οι αρμοδιότητές τους παραμένουν αλώβητες.

Έτσι λοιπόν μεταξύ μας αλλάξαμε αρμοδιότητες και δεν έγινε κάτι για την αποκέντρωση του κράτους. Αυτά σε ότι αφορά για την πρώτη προϋπόθεση που είχε θέσει η ΚΕΔΚΕ.

Στη δεύτερη προϋπόθεση που αφορούσε το χωροταξικό, η χωροταξία είχε έναν νησιωτικό προσανατολισμό και θα το δείτε. Έχουμε δήμους Λειψών, Αντιπάρου, Αγίου Ευστρατίου, Παξών, μικρούς δήμους. Δηλαδή πόσους κατοίκους να έχει η Αντίπαρος που είναι στη γειτονιά του υπουργού; Έγινε δήμος η Αντίπαρος και δεν μπορούσε να γίνει ένας Δήμος Πάρου, ενώ δίπλα στη Νάξο, τα Κουφονήσια, η Ηρακλεία, η Δολούσα, η Αμοργός, ενσωματώθηκαν στο Δήμο της Αμοργού.

Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε έναν νησιωτικό έναν μικροχειρουργικό προσανατολισμό σε ότι αφορά το χωροταξικό και όταν πάμε στην ενδοχώρα, η έννοια της λειτουργικότητας και της δημοτικής συνειδήσης απουσιάζει πλήρως διότι δημιουργεί δήμους μαμούθ, δήμους τέρατα και αν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτά στην περιοχή μας στη Μεσσηνία, πείτε μου εσείς ποια δημοτική συνείδηση και συνύπαρξη είχαν ποτέ ο κάτοικος της Ανδριανής από το Δήμο Αίπειας με τον κάτοικο του Κεφαλληνού από το Δήμο Ιθώμης ή και, μην πάμε τόσο μακριά με τον Δήμο Ανδρούσας. Ο κάτοικος του Δήμου Ανδρούσας με τον κάτοικο του Δήμου Αίπειας. Καμία. Αυτοί όμως υποχρεούνται σήμερα να συνυπάρξουν και ο ένας με βάση το εκλογικό σύστημα να εκφραστεί για τον υποψήφιο που προέρχεται από έναν γειτονικό Δήμο. Δηλαδή οι δημότες του Δήμου Αίπειας μπορεί να ψηφίσουν υποψήφιο από το Δήμο της Ανδρούσας ή τα Ζερμπίσια όπου εδώ υπάρχει άλλος παραλογισμός, ελπίζω να διορθωθεί όμως αυτό, τα Ζερμπίσια του Κεφαλληνού και η Ρευματιά για να πάνε στη Μεσσηνή θα πρέπει να περάσουν από την έδρα του άλλου Δήμου, δηλαδή του Δήμου Μελιγαλά που δημιουργείται. Ελπίζω αυτός ο παραλογισμός να διορθωθεί, είναι ένα πρόβλημα, έχει πει, κάποιου αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση ότι τέτοιες μικρομεταφορές, μικρομετακινήσεις κοινοτήτων θα μπορούσαν να γίνουν.

Λείπει λοιπόν η δημοτική συνείδηση και η ομοιογένεια σε αρκετούς από τους νέους δήμους και λείπει και η έννοια της λειτουργικότητας γιατί πως θα διοικηθεί τώρα ένας τέτοιος τεράστιος δήμος. Και πέραν όλων αυτών, για τα δικά μας θα τα πείτε εσείς κε Δήμαρχε, θέλω να πω, ότι ο κάτοικος του Δήμου Καλαμάτας θα σταματήσει στο πευκάκι στο Αρχοντικό, που είναι το πεύκο εκεί σταματάει ο Δήμος Καλαμάτας. Μέχρι εκεί...

ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Θα μας φάνε οι Μανιάτες ε; Έχουμε το τοίχος της Βέργας για άμυνα.

Λοιπόν αυτά σε ότι αφορά το χωροταξικό.

Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση που ήταν ο τρίτος όρος, δεν υπάρχει καμία κοστολόγηση, προβλέπεται να γίνει. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι μόνο έκφραση προβλέψεων και τίποτα παραπάνω.

Σε ότι αφορά τη Μεσσηνία λίγο ή πολύ τα είπαμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο προσανατολισμός ήταν οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και η συνέχεια που θα έχουν να κάνουν με τις βουλευτικές εκλογές διότι ο νέος εκλογικός νόμος το ξαναλέω, προβλέπει μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στις οποίες θα υπάγονται δύο δήμοι απ' ότι φαίνεται στη Μεσσηνία. Έτσι έχει γίνει, αυτός είναι ο καταμερισμός και αυτό ήταν το πνεύμα της χάραξης και έτσι έχει φανεί. Τώρα βέβαια για τη Μεσσηνία σας είπα και πάλι τι σχέση έχει η Αίπεια με τη Βαλύρα, τι σχέση έχει τώρα ο Δήμος Αρφαρών που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι στην Καλαμάτα, με τον Μελιγαλά, με του Σκληρού, με το Ψάρι.

Και το ερώτημα είναι το εξής: Ακούστε το τρομερό. Πως δικαιολογήθηκε η λειτουργία του Δήμου Μεσσηνιακής Μάνης. Ορεινός δήμος. Ως τι είναι ορεινός; Ως προς το υψόμετρο ή ως προς το υπέδαφος; Αν είναι ως προς τις πέτρες ορεινός, ως προς το υπέδαφος, τότε θα έπρεπε να είναι ορεινή όλη η κεντρική Μεσσηνία. Άρα θα έπρεπε στην κεντρική Μεσσηνία το Τρίκορφο και ο Αριστομένης να κάνουνε ένα δήμο, από την απέναντι μεριά ο Αετός και η κοινότητα Τριπύλας έναν άλλο δήμο, παραπέρα η Είρα και το Δώριο πάλι να κάνουν έναν δήμο. Αν είναι ως προς το υψόμετρο, μα όλη η Μάνη, οι μανιάτες έχουν οικισμούς στη θάλασσα, δίπλα στη θάλασσα είναι όλοι. Εδώ λοιπόν πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει τι σημαίνει η ορεινότητα για να δικαιολογηθεί το ότι δημιουργήθηκε ένας δήμος Μάνης και βεβαίως και κάπου αλλού κάποιοι άλλοι δήμοι οι οποίοι έχουν πληθυσμό κάτω από το όριο που είχε θέσει το Υπουργείο, το όριο των 10.000 ή 12.000 αν δεν με απατάει η μνήμη μου.

Με βάση αυτά που σας είπα ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" δεν θα έπρεπε να λέγεται έτσι. Η μικροχειρουργική και ο νησιωτικός προσανατολισμός θα έπρεπε να τον μετονομάσει σε "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ".

Τώρα στα καθ' ημάς. Στην Καλαμάτα με τον Δήμο Θουρίας και το Δήμο Άριος με βάση τον νόμιμο πληθυσμό όπως τον ανακοίνωσε το Υπουργείο, δημιουργείται ένας δήμος με 67.064 κατοίκους και με βάση το νομοσχέδιο οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 41 από τις οποίες 38 είναι στον πρώην Δήμο Καλαμάτας, 2 στον πρώην Δήμο Θουρίας και 1 στον πρώην Δήμο Άριος. Από κει και πέρα, πέρα απ' αυτή την κατανομή πολύ γρήγορα να πω ότι η πλειοψηφία θα έχει 25 έδρες, η μειοψηφία θα έχει 16 έδρες. Δημιουργούνται δημοτικές κοινότητες και τοπικές κοινότητες. Υπάρχει μία δημοτική κοινότητα στο νέο Δήμο έτσι όπως ανακοινώθηκε και είναι η κοινότητα της Βέργας η οποία θα έχει πενταμελές συμβούλιο το οποίο θα εκλέγεται με απλή αναλογική, υπάρχουν οι υπόλοιπες κοινότητες άνω των 300 κατοίκων και μιλάμε τώρα για τις κοινότητες του προ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, οι άνω των 300 κατοίκων και έως 2.000 είναι με τριμελή συμβούλια και οι μικρότερες κοινότητες με έναν τοπικό εκπρόσωπο.

Ως Δήμος τώρα πρωτεύουσας νομού υποδεχόμαστε αρμοδιότητες από τη Νομαρχία, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις πάρα πολλές και αρμοδιότητες που αφορούν την πολεοδομία που σας έλεγα, τη δημόσια υγεία, την πρόνοια, τη σχολική στέγη και τη δια βίου μάθηση, τις αδειοδοτήσεις και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, αρμοδιότητες γύρω από τη γεωργία, την αλιεία και την κτηνοτροφία. Είπα ότι δημιουργούνται υποχρεώσεις που αφορούν τις συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που διαθέτουν όλοι αυτοί οι δήμοι που συνενώνονται. Και που βεβαίως το μεγάλο και το κρίσιμο θα είναι την 1^η του έτους να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε στους δημότες τις ίδιες υπηρεσίες και καλλίτερες απ' αυτές που μέχρι σήμερα μπορούμε, άρα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα πολύ δύσκολο να προετοιμάσουμε τον Δήμο, να έρθει το προσωπικό, το ενταγμένο προσωπικό από τη νομαρχία, να οργανωθούν οι υπηρεσίες για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να συνεχίσουμε μετά.

Ως Δήμος Καλαμάτας ευτυχώς είμαστε ένας οργανωμένος δήμος, αρκετές αρμοδιότητες τις ασκούμε εδώ και καιρό, υπάρχει κάποια διαφορετική οργάνωση και μέθοδο σε σχέση με άλλους δήμους που τώρα πάνε να οργανωθούν και πιστεύουμε ότι στο τέλος – τέλος θα μπορέσουμε να ευνοηθούμε από όλες αυτές τις αλλαγές. Εδώ έχει ακουστεί πάλι, την

προηγούμενη χρονιά όταν αρχίσαμε και συζητούσαμε για τη διοικητική μεταρρύθμιση ότι είναι αναγκαίες οι οποιοσδήποτε αλλαγές και αυτές οι αλλαγές σήμερα συμπίπτουν με μεγάλες αλλαγές που γίνονται και που θα πρέπει να γίνουν στην πατρίδα μας για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε απ' αυτή την κρίση δανεισμού που έχουμε περιέλθει σήμερα. Ελπίζουμε ότι και στεκόμενοι με θετικό πνεύμα σ' αυτές τις αλλαγές ελπίζουμε ότι αύριο θα υπάρξει καλλίτερη αναδιάρθρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία προς την περιφέρεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να δώσουμε στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες.

Αυτό ήθελα να πω, είναι ένα ζήτημα που έχει ανοίξει σήμερα και ο διάλογος θα είναι μακρύς για όλες τις επόμενες ημέρες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση κάποιος συνάδελφος; Όχι. Κε Ηλιόπουλε ορίστε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κε Δήμαρχε ένα σχόλιο. Τόση φτώχεια επιχειρημάτων δεν μπορούσα να δεχτώ. Να συζητάμε για τα Ζερμπίσια και για την Αίπεια και να μην λέμε για τα προάστια μας που είναι η Θουρία και ο Άρις. Και να λέμε για την Αίπεια και για τα Ζερμπίσια. Και αυτό που λες αγαπητέ μου κε Αντιδήμαρχε, είναι ότι η ΚΕΔΚΕ η οποία επικαλέστηκες, δεν δεχότανε κατάτμηση υπάρχοντων δήμων. Μπορεί να συμφωνήσω κι εγώ για Ακρογιάλι και για Κιτριές, αλλά η ΚΕΔΚΕ έβαλε το όριο να μη σπάσουνε η υφιστάμενοι δήμοι.

Κε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο στο οποίο αγαπητοί της πλειοψηφίας έχετε μία σύγχυση. Ενώ είχατε δεχτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", τώρα τι να κάνετε; Να πείτε όχι; Τελικά όχι θα πείτε και το έχω πει αυτό και δημοσίως. Όλα αυτά που κάνετε τώρα είναι για να έρθει ποιο απλά, ποιο γλυκά. Είναι ένα νομοσχέδιο σταθμός.

Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες και σ' αυτά τα οποία ακούμε και γράφουμε, το χωροταξικό. Ότι μεγαλύτερη κατάντια υπάρχει για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να κάνουμε Νο1 το χωροταξικό. Ξέρετε τι λέει έξω ο κόσμος; «Νοιάζονται για τις θέσεις τους». Και αν δείτε σήμερα στις εφημερίδες τι είπανε οι δήμαρχοι, όλοι θέλανε έδρα το δήμο τους. Ξέρετε γιατί; Γιατί έχουν δέσει την καρέκλα τους και τον μισθό τους. Ας μην κρυβόμαστε μεταξύ μας. Άρα λοιπόν όποιος συζητάει για χωροταξικό κυρίαρχο, είναι το μεγαλύτερο χαστούκι που δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ ο κ. Δήμαρχος για να μην φύγει, έλεγε «Η Καλαμάτα φτάνει, τι δουλειά έχει να μπει η Μάνη και τα υπόλοιπα;» Τώρα που μπήκαν τα προάστια, διαφωνεί και μιλάνε για πράσινη μικροχειρουργική. Που την είδατε; Δεν κατάλαβα καλά; Που το είδατε αυτό το πράγμα; Τέσσερις επαρχίες, ο Μελιγαλάς στη βόρεια Μεσσηνία... Ο Μελιγαλάς είναι πράσινη χειρουργική; Ή η Μάνη είναι πράσινη χειρουργική; Έλεος ποια! Έλεος!

Εγώ επειδή ο Νίκος έβαλε πολλές κόκκινες γραμμές οι οποίες... Βάζει κόκκινη γραμμή σε μια αυτοδιοίκηση η οποία μέχρι σήμερα, όχι από μένα, από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης συκοφαντείται και δέχεται πυρά για κακοδιαχείριση, για σπατάλη, για, για... Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι ελεγκτές. Και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο. Εγώ θα πω εν ολίγοις τι προβλέπει ο νόμος. Προβλέπει αιρετή περιφέρεια. Τόσο καιρό δεν λέγαμε ότι πρέπει να είναι αιρετός ο περιφερειάρχης, να μην είναι διορισμένος, να μην εκφράζει την εκάστοτε κεντρική εξουσία, να μην είναι κομματικός; Τώρα δηλαδή που θα είναι εκλεγμένος δεν τον θέλουμε; Ένα αυτό.

Αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση. Αυτό είναι γεγονός. Το ότι μεταφέρονται στις διοικήσεις εξουσίες μέχρι και τα προγράμματα ανάπτυξης. Όλα θα μεταφέρονται από τα υπουργεία που λέτε ότι δεν μεταφέρεται τίποτα. Σύστημα διαβούλευσης. Εκλογικό σύστημα 50 συν 1. Κωδικοποίηση αρμοδιοτήτων από πάνω μέχρι κάτω και εποπτεία η οποία χρειάζεται γιατί οι δήμοι έχουν το εξής πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών, και αποφασίζουν και πληρώνουν. Και το μόνο που κάνει το επίσημο κράτος είναι να ελέγχει τη νομιμότητα. Αν δηλαδή υπάρχει η

πλειοψηφία, αν το έργο αποδίδει ή όχι ποιος θα το ελέγχει; Άρα δηλαδή σπαταλάμε τα λεφτά του Δήμου να κάνουμε ρουσφέτια που κι αυτό γίνεται, να μην πω ότι γίνεται και κατά κόρον, να φέρω και παράδειγμα, φάγαμε 3 πακέτα Ντελόν στη Μάνη Μήλια – Γιάτρισσα...

ΦΩΝΗ: Ποιος τα 'φαγε;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ξέρεις καλά ποιος τα 'φαγε, εσύ.

Φάγανε 3 πακέτα Ντελόν κε Δήμαρχε. Ποιο είναι το όφελος; Έχουμε εποπτεία και πρέπει να υπάρχει. Κε Δήμαρχε το να χαριεντίζεστε, έχετε τους λόγους σας και μη με εξαναγκάσετε να τους αναφέρω γιατί δεν θέλω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, θα σου πω εγώ τώρα.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Να μου πείτε εσείς γιατί ήσασταν τότε αντινομάρχης και ο κύριος υπεύθυνος.

Για τους νησιωτικούς δήμους. Αυτό ήταν δέσμευση από την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι κάθε νησί και δήμος. Δεν κατάλαβα καλά; Πως θα γίνει δηλαδή; Όλα θα τα πούμε κόκκινες γραμμές;

Δεύτερον. Τι επιτυγχάνει. Επιτυγχάνει μείωση προσωπικού. Αυτό όποιος δεν το καταλαβαίνει, βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μπορεί δήμοι των 1.000 κατοίκων και υπάρξουν. Και υπάρχουν στη Μεσσηνία από αυτούς πάρα πολλοί.

Εκεί το τι θα γίνει από 1^η/1. Εδώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τα συνταρακτικό. Όλα θα συνεχίσουν να δουλεύουν όπως είναι και σιγά – σιγά θα αποκεντρωθούν και οι πολεοδομίες και όλα στους δήμους. Δεν θα γίνουν όλα 1^η/1, ποιος σας τάπε αυτά; Ο νόμος το προβλέπει. Δεν μπορεί δηλαδή 1^η/1/2011 να διαλυθούν τα πάντα. Μην σπέρνουμε τέτοιες φήμες γιατί δημιουργούμε πανικό.

Από κει και πέρα εγώ ήθελα έναν νόμο ο οποίος να είναι ποιο σκληρός και σας αναφέρω τις προτάσεις μου.

1) Καθιέρωση θητείας στο δήμαρχο 2 δημαρχοντίες και στους δημοτικούς συμβούλους 3.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και στους βουλευτές και στους υπουργούς, όλους.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επεκταθεί με τον εκλογικό νόμο και στους παραπάνω, και στους βουλευτές. Γι' αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση αν θέλει να έχει λόγο και να ανεβεί στα μάτια του κόσμου, ας το ζητήσει για τον εαυτό της.

2) Λέει το νομοσχέδιο ότι με 2 θητείες το δήμαρχος θα παίρνει σύνταξη. Να πληρώνει ο δήμος τις ασφαλιστικές εισφορές του εκάστοτε δημάρχου και τίποτα παραπέρα. Διότι που θα φτάσουμε; Ο κάθε ένας δήμαρχος θα παλεύει να ξαναβγεί για να πάρει τη σύνταξη, ότι γινόταν παλιά με τους προέδρους. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα σπατάλη. Και αν πας για βουλευτής όπως λέει ο Βασίλης, θα πάρει και δεύτερη σύνταξη. Και άμα είναι δημοσιογράφος θα πάρει και άλλη σύνταξη. Αν είναι και καθηγητής θα πάρει και άλλη σύνταξη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και χωρίς να έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Χωρίς να έχει πληρώσει. Λοιπόν εκείνο το οποίο εγώ ζητώ είναι. Καταρχάς πρέπει να ψηφίζει ο δήμαρχος τις αποφάσεις, να ψηφίζει ο δήμαρχος. Αυτό που γίνεται τώρα είναι απαράδεκτο. Γιατί; Γιατί ενώ η δημοτική ομάδα, η πλειοψηφία, οι επικεφαλής με τον εκάστοτε δήμαρχο καθορίζει τη θέση, ο δήμαρχος δεν έχει

καμία ευθύνη για την απόφαση. Είχαμε το παράδοξο στην περασμένη δημοτική αρχή να πάμε κατηγορούμενοι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο δήμαρχος δεν είναι ανεύθυνος είναι υπεύθυνος, ψηφίζει και αναλαμβάνει μαζί με όλους τους δημοτικούς συμβούλους την ευθύνη της ψήφου.

Από κει και πέρα επειδή πιστεύω ότι θα υπάρξει, δεν νομίζω ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει σαν βάση την κακή αν θέλετε οικονομική κατάσταση της χώρας. Άλλωστε αυτό είχε προκηρυχθεί και είχαν εκδοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση άσχετα εάν τόφερε ή όχι. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ότι πρέπει εκεί που προβλέπει για τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους αντιμισθία και όχι πλέον παραστατικά, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, δεν μπορεί από 20.000 ο δήμος μέχρι 100.000 να έχει το ίδιο ποσοστό. Είναι δηλαδή άλλο να διοικείς έναν δήμο των 20.000 και άλλο έναν δήμο των 80.000. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει και η μέση λύση που θα είναι των 50.000 ή των 60.000 και με το αντίστοιχο ποσοστό επί του γενικού γραμματέα.

Από κει και πέρα οι αντιδήμαρχοι. Οι αντιδήμαρχοι όπως και οι δήμαρχοι πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ενώ οι δήμαρχοι δεν έχουν δικαίωμα για επαγγελματική, να μην έχουν και οι αντιδήμαρχοι και να πληρώνει ο εκάστοτε δήμος τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις.

Τώρα όσον αφορά τα οικονομικά τα οποία λέτε ότι είναι το υπ' αριθμ. 1. Εγώ δέχομαι ότι είναι, αλλά αυτό το παραμύθι ότι φορτώνουν τους δήμους με αρμοδιότητες χωρίς πόρους, κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί; Θα σας πω αμέσως γιατί. Εάν η Καλαμάτα πάρει το Λιμενικό Ταμείο που παίρνει, υπολογίστε τα έσοδα συν τα έσοδα που προβλέπονται από το ΦΠΑ, συν τα έσοδα που προβλέπονται από τον φόρο φυσικών και νομικών προσώπων, συν ολόκληρο το φόρο της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Νίκο, μη μου θυμίζεις κάποιους που λένε «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη».

Για να δούμε κατά πόσο οι νέοι δήμοι θα είναι παραγωγικοί, θα πρέπει από ένα ποσό και πάνω σε έργα να υπάρχει αιτιολόγηση του έργου, κόστος – όφελος. Δεν μπορούμε να χαλάμε 500.000 ευρώ για να μου φτιάξεις το δικό μου δρομάκι.

ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. Γιατί κάνετε διάλογο;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα.

Πρέπει δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο, έχει ατέλειες, όμως είναι ισορροπημένο. Χωροταξικά, μην τα συζητάμε τώρα, η Καλαμάτα πήρε την ποιο μικρή επέκταση όπως ζητούσε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος αυτό έλεγε, να μην επεκταθεί η Καλαμάτα...

ΦΩΝΗ: Τα Αρφαρά.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πληθυσμιακά τα Αρφαρά αν πάνε στον Μελιγαλά ξεπερνά ο Μελιγαλάς τις 20.000. Είναι ποιο εγγύτερα, 5 χλμ. Εγώ άμα θες τη δική μου άποψη, πρέπει να έρθει στην Καλαμάτα για λόγους αναπτυξιακούς. Το έχω πει και δημοσίως.

ΦΩΝΗ: Και τα νερά.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ: Και τα νερά. Αλλά δεν μπορούμε να αποδυναμώνουμε έναν άλλο Δήμο και να δημιουργούμε έναν Δήμο Καλαμάτας την πρώην επαρχία Καλαμάτας.

Τελειώνοντας κε Πρόεδρε έχω να πω ότι ο νόμος όπως ο κάθε νόμος έχει μεγάλο δρόμο, πρέπει να παλέψουμε ώστε να βγούμε γρήγορα όπως βέβαια το λέει ο νόμος 31 Μαΐου όλα τα προεδρικά διατάγματα και να κατοχυρώσουμε όχι ποιο πολλούς πόρους, μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά με καλύτερη και χρηστή διοίκηση των δήμων για το καλό των πολιτών.

Τελειώνοντας έχω να πω κάτι. Εκείνο το οποίο ακούγεται τώρα τελευταία είναι ότι χάνεται η εγγύτητα. Άλλο παραμύθι. Χάνεται η εγγύτητα του δήμου, του δήμου στον πολίτη. Αυτό το εφεύρημα είναι μη σοβαρό διότι τα τοπικά συμβούλια παραμένουν, δημιουργούνται τοπικά δημοτικά συμβούλια με επικεφαλής αντιδήμαρχο, με υπηρεσίες, με πρωτόκολλα και 1.200 ΚΕΠ άλλα ακόμα στη χώρα. Αλλά αν διαιρέσετε τους 300 δήμους με τα 1.200 ΚΕΠ τα οποία ασφαλώς πρέπει να γίνονται, θα πήξουμε στα ΚΕΠ. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι το νομοσχέδιο είναι ισορροπημένο, όσο αφορά τη Μεσσηνία είναι πάρα πολύ σωστό. Από κει και πέρα τυχόν ελλείψεις τις οποίες έχει, εδώ είμαστε να τις συζητήσουμε. Εκείνο το οποίο έχει έλλειψη το νομοσχέδιο είναι ότι με το εκλογικό σύστημα που έχει απαγορεύει αυτόνομες ομάδες να διεκδικήσουν έστω και ένα τοπικό δημοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή σε ένα τοπικό δημοτικό συμβούλιο, ξέρω εγώ, στο παλιό αν θέλετε Δήμο Θουρίας, υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν ανήκει σε κόμμα, γιατί δυστυχώς αυτό κάνει. Αυτό είναι το μειονέκτημα. Δηλαδή μία ανεξάρτητη ομάδα, μία ομάδα πρωτοβουλίας την αποκλείει από την εκλογική διαδικασία.

ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μπορεί να είναι τοπικό. Άσε Νίκο μου όλα τα λουλούδια να ανθίζουν μην τα κόβεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Κοσμόπουλε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς παρακολουθούμε με ιδιαίτερη περιέργεια και προβληματισμό τις αλλαγές οι οποίες προτείνονται με το σχέδιο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". Ήδη από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για την διοικητική μεταρρύθμιση, τότε ως ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ ήμασταν από τους πρώτους οι οποίοι σαν παράταξη τοποθετηθήκαμε ευθαρσώς στις 22/5/2008 μάλιστα στον τύπο και στη συνέχεια μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνοντας ότι είμαστε υπέρ της διοικητικής μεταρρύθμισης η οποία ήταν αναγκαία πλέον στη τοπική αυτοδιοίκηση. Μιας διοικητικής μεταρρύθμισης η οποία δεν θα έπρεπε να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Ι και να κουβαλήσει την εμπειρία των θετικών στοιχείων του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

Είχαμε μάλιστα προτείνει ανάμεσα στα άλλα και ανάμεσα στα διάφορα οικονομικά μεγέθη με τα οποία ζητούσαμε να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια της μεταρρύθμισης δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία έπρεπε κατά την άποψή μας να υπάρχουν. Ο ένας είναι ο συγχρονισμός των κατοίκων. Βλέπαμε δηλαδή ότι τα Αρφαρά, ο Άρις και η Θουρία ήταν πολύ κοντά, όπως πολύ κοντά ήταν τουλάχιστον και η Αβία και ομοίως και άλλες περιοχές παραδείγματος χάριν στη Μεσσηνία. Και επίσης, εδώ διαφωνώ με τον κ. Ηλιόπουλο, λέγαμε για την εγγύτητα και προτείναμε διότι με την εγγύτητα κυρίως διότι δεν είναι τυχαίο ύστερα από έλεγχο που έχει κάνει το ίδιο το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης η μεγίστη πλειοψηφία των δημοτών σε ποσοστό πάνω από 80% μάλιστα, αισθάνεται τη Δημοτική Αρχή, την εκάστοτε Δημοτική Αρχή σαν το θεσμό ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στην επίλυση των προβλημάτων του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε αυτό το πλαίσιο όλες οι προηγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν μικρούς δήμους. Και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί κατά περιόδους ότι έχουμε πολλούς δήμους κ.λ.π. είναι σε μία άλλη σφαίρα φαντασίας. Να τονίσω ότι μόνο στη Γαλλία, ας πάρουμε λοιπόν Γαλλία, Γερμανία αυτές τις χώρες, στη Γαλλία έχει ο μέσος όρος των κατοίκων είναι 1720

άτομα, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους είναι το 95% των δήμων και κάτι αντίστοιχο περίπου συμβαίνει στη Γερμανία και με εξαίρεση από τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στη Σουηδία που έχει δύο μεγαλύτερους Δήμους, Βέβαια στη Βουλγαρία, στη Λετονία και στη Λιθουανία ε, οι Δήμοι εκεί είναι μεγαλύτεροι.

Με αυτό το πλαίσιο το οποίο είχαμε περιγράψει, είχαμε προτείνει τότε, ότι βλέπαμε ότι ο Νομός Μεσσηνίας με 10 – 11 Δήμους θα μπορούσε να πληροί αυτά τα κριτήρια και λέγαμε λοιπόν ότι η Καλαμάτα ως έχουσα πληθυσμό που είναι μεγαλύτερο, που ανήκει στο 5% των Ο.Τ.Α. της χώρας και έχει πληθυσμό πάνω από 41.236 κατοίκους, δηλαδή ξαναλέω με πληθυσμό 41.236 κατοίκους και πάνω είναι το όριο που το 5% των Δήμων είχαν στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν η Καλαμάτα έχει πολύ παραπάνω από τις 41.000 κατοίκους έτσι; Και έχοντας και ικανή έκταση 243.000 στρέμματα θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνη της, να παραμείνει ένας Δήμος έχοντας εξαντλήσει την ανάπτυξή της ή την αύξησή της, την επέκτασή της αν θέλετε καλύτερα, ήδη από τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Ι.

Με ιδιαίτερη έκπληξη είδαμε στο νέο Νομοσχέδιο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ πια τις νέες αρμοδιότητες των Δήμων. Με ιδιαίτερη έκπληξη και πραγματικά δεν το περιμέναμε σε τόσο βαθμό, μια τέτοια επέμβαση και μια τέτοια παραχώρηση αρμοδιοτήτων, αρμοδιοτήτων που μπορεί για το Δήμο Καλαμάτας σχετικά κάποιες από αυτές όχι όλες να είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι υπόλοιπες είναι αρμοδιότητες γενικότερης ενότητας, ευρύτερης ενότητας και σαφώς δεν θα έπρεπε, διαφωνούμε με την εκχώρησή τους σε τόσο τοπικό πεδίο.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτές; Ήδη έχουν αναφερθεί. Οι πολεοδομικές εφαρμογές και η έκδοση οικοδομικών αδειών. Είναι μία μεγάλη ενότητα και για την οποία έχουμε πει ότι καλό θα ήταν να μην ανήκει στους δήμους τους περιφερειακούς. Είναι άποψη την οποία έχουμε εκφράσει γνωρίζοντας δυστυχώς την ψυχосύνθεση των δημοτών, γνωρίζοντας την πίεση η οποία θα ασκηθεί στη πορεία στην κάθε δημοτική αρχή σε αυτό το τομέα. Εμείς εδώ έχουμε μια άλλη σχέση με τους δημότες, τους γνωρίζουμε πάρα πολύ και έτσι είναι πολύ δύσκολο η άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας. Έτσι; Θα το δούμε στη πορεία. Το τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η έκδοση σειράς επαγγελματικών αδειών, ο τομέας γεωργίας δηλαδή διευθύνσεις ουσιαστικά της Νομαρχίας οι οποίες έρχονται ως πλέον να εφαρμοστούν από το Δήμο Καλαμάτας.

Ο κύριος Πρωθυπουργός εδήλωσε ότι δύο ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους έγινε η μεταρρύθμιση αυτή.

Ποιος ήταν ο ένας; Η ενίσχυση του κύρους των αυτοδιοικητικών αρχών. Να με συγχωρεί ο κ. Πρωθυπουργός αλλά κάνει λάθος. Τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στη διοίκηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο εξυψώνουν ή καταρρακώνουν το κύρος. Μπορεί να είναι ο άλλος πρωθυπουργός και να μην έχει καθόλου κύρος και μπορεί να είναι και πρωθυπουργός και να έχει τεράστιο κύρος. Ομοίως μπορεί να είναι δήμαρχος και να έχει τεράστιο κύρος και σεβασμό από τους δημότες του και μπορεί να είναι δήμαρχος όσο μεγάλος και να είναι ο Δήμος τον οποίο διοικεί και να μην έχει σχεδόν καθόλου αποδοχή ή καθόλου σεβασμό.

Και ένας δεύτερος λόγος ήταν οικονομικός, ο πρωθυπουργός το είπε. Προσωπικά ή μάλλον σαν παράταξη πιστεύουμε ότι δεν είναι εύκολο με τη μεταφορά όλων αυτών των αρμοδιοτήτων όπως προστέθηκαν τώρα και με τη δημιουργία αντιστοιχών διευθύνσεων σε κάθε Δήμο από αυτούς οι οποίοι δημιουργούνται, να υπάρξει οικονομία. Φαίνεται κάτι αδιάφορο. Η όποια οικονομία που μπορεί να βρεθεί από τη συγχώνευση των νομικών προσώπων θα χαθεί και μάλιστα θα επιταθεί η αύξηση των υπαλλήλων οι οποίοι θα απαιτούνται για να στελεχώσουν τις νέες υπηρεσίες που θα καλείται κάθε Δήμος να κάνει. Υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται από ένα όργανο, θα χρειαστεί να αναπτυχθούν με βάση τα υπόλοιπα όργανα, σε έξι ενότητες και θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι το μόνο που θα φανεί ότι σε πρώτη φάση και με έναυσμα, με επιχείρημα ότι τάχα δεν συνενωθήκαν κάποια νομικά πρόσωπα θα υπάρξει μία

μείωση των πόρων προς τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θυμίζουμε ότι κατά τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Ι από το 1998 μέχρι 2002 παρακαλώ, χάθηκαν από θεσμοθετημένους πόρους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση 12,7 δισεκατομμύρια δραχμές. Χρήματα δηλαδή που στέλλονταν από το κράτος προς στη Τοπική Αυτοδιοίκηση κόπηκαν τότε με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Ι. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα. Οπότε το επόμενο βήμα θα είναι η δυνατότητα στους Δήμους πλέον αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν με ιδιαίτερη επάρκεια, να δοθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης φορολόγησης στην αρχή με αύξηση των τελών και στην συνέχεια με απευθείας φορολόγηση σε μία σειρά από δράσεις. Είναι μία πρακτική η οποία γίνεται ήδη στη δυτική Ευρώπη και είναι μία πρακτική που επιτάσσει πολλούς κατοίκους να επιλέγουν να ανήκουν στα όρια του ενός ή του άλλου δήμου γιατί πολλές φορές η φορολόγηση αυτή είναι σημαντική.

Να πούμε λοιπόν και κάτι άλλο. Με τη μετάθεση όλων αυτών των υπάλληλων στους δήμους τι έχουμε; Φαίνεται σε πρώτη φάση και φαίνεται προς τα έξω προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το στενό κράτος που παραμένει, μειώνει τους υπαλλήλους του αφού όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν τώρα στις νομαρχίες και υποτίθεται είναι υπάλληλοι του κράτους γιατί ανήκουν στα υπουργεία θα μεταφερθούν στους δήμους. Φαίνεται λοιπόν σε πρώτη φάση ότι έχουμε μία μείωση των υπάλληλων.

Σε μια δεύτερη φάση θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή όπως είπα της φορολόγησης και

Σε μια τρίτη φάση οι κάθε δήμοι αφού πια δεν θα θέλουν πιθανόν να αφήσουν ιδιαίτερα τους φόρους ή τα τέλη τι θα κάνουν; θα αναγκαστούν να δανειστούν. Κάθε δάνειο το οποίο θα παίρνει οποιοσδήποτε δήμος με υποθήκη όχι την εγγύηση του δημοσίου αλλά υποθήκη τα ατομικά του στοιχεία δηλαδή κτήρια, εγκαταστάσεις, το δάνειο αυτό δεν θα μπαίνει στο συνολικό χρέος του κράτους. Αυτόματα λοιπόν έχουμε μετάθεση του συνολικού χρέους του κράτους του οποίου θα δείχνει ότι μειώνει το χρέος του στη προσπάθεια αυτή αναβάθμισης του αλλά αυτό το χρέος θα έχει μεταφερθεί στη τοπική κοινωνία, στους τοπικούς δήμους.

Εμείς ως εκ τούτου αναλογιζόμενοι την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή θα ήμασταν πολύ πιο προχωρημένοι. Θα προτείναμε ένα Δήμο σε όλη τη Μεσσηνία. Λοιπόν το έχω πει πολύ καιρό, τέλος πάντων το λέω και τώρα έτσι; Λοιπόν ένα Δήμο σε όλη τη Μεσσηνία. Το διοικητήριο είναι εκεί, οι αρμοδιότητες οι οποίες υπάρχουν και ανατέθηκαν ήδη, ήδη ασκούνται από το συγκεκριμένο χώρο, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να υπάρξουν, θα είναι η μέγιστη δυνατή οικονομία και από εκεί και ύστερα αν υπάρξουν δημοτικές ενότητες αυτές που είπα προηγουμένως γύρω στις 10 με 11 οι οποίες σιγά, σιγά με την πάροδο του χρόνου και όσο μπορούν να αποκτούν δυναμική, να μπορούν να πάρουν κάποιες αρμοδιότητες και πιθανότατα σε ένα δεύτερο χρόνο όταν όλο αυτό έχει ισορροπήσει, να δούνε μία άλλη μεταρρύθμιση.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πρότασή μας στα πλαίσια της οικονομίας που επιτάσσει και προβάλλει και ο Πρωθυπουργός, είναι αυτή. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερο πιστεύουμε ότι απαντούμε και σε θεσμικά ή συνταγματικά προβλήματα, διότι το μεταβατικό στάδιο θέτει σημαντικό πρόβλημα, δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να επιβλέπει υπηρεσία η οποία θα βγάζει σαν υπηρεσία δικιά του ή η οποία θα βγάζει άδεια παραδειγματος χάριν λέω στο Δήμου Πύλου. Είναι δύο ενότητες οι οποίες, οι Δήμοι οι οποίοι έχουν την ίδια σημασία, Δήμος ο ένας, Δήμος ο άλλος, άρα λοιπόν δεν μπορεί ο ένας Δήμος να επεμβαίνει με δικιά του υπηρεσία ή επιβλέποντας σε άλλο Δήμο. Είναι ένα θέμα, εγώ το συζήτησα με συνταγματολόγους και μου είπαν ότι πράγματι είναι στα όρια της συνταγματικότητας. Εγώ πιστεύω δεν είναι συνταγματικό. Άρα εφόσον λοιπόν δεν γίνεται ένας Δήμος, θα πρέπει οι αρμοδιότητες αυτές σε πρώτη φάση να παραμείνουν στην Περιφέρεια και όταν σιγά – σιγά οι Δήμοι ετοιμάζονται να τους εκχωρείτε μία – μία από αυτές τις αρμοδιότητες όπως το έχουμε εμείς.

Τελειώνοντας γιατί δεν θέλω να κουράσω άλλο, θέλω να πω το εξής: Ότι πλέον η ενασχόληση με τα δημοτικά είναι ένα προνομιακό πεδίο των δημοσίων υπάλληλων ή κάποιον οι οποίοι

έχουν την οικονομική άνεση να αντέξουν μια τέτοια κατάσταση. Δεν υπάρχει δυνατότητα οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τα δημοτικά πράγματα και να είναι μιας μέσης οικονομικής κατάστασης, να έχει την άνεση να ανταπεξέλθει. Ο μεγάλος προεκλογικός αγώνας στον οποίο είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει προβληματίζει, δεν έχει πρόσοδο και βέβαια το γεγονός ότι αποκλείεται να ασχολείται παράλληλα με την εργασία του με την έννοια ποια; Όχι την ενασχόληση στο Δήμο αλλά να έχει μια δραστηριότητα σε άλλο Δήμο ή σε άλλη περιοχή, όχι με τη φυσική του παρουσία αλλά με την εν γένει δυναμική του ή με τα πτυχία τα οποία μπορεί να διαθέτει επαγγελματικά η αποστέρηση λοιπόν αυτής της δυνατότητας, του στερεί τη δυνατότητα της συνέχισης του επαγγέλματος μετά την ενασχόληση του με τα δημοτικά. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να επανέλθουν στην εργασία τους χωρίς να τρέχει τίποτα και αμειβόμενοι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και στη συνέχεια επανερχόμενοι στην εργασία τους είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Εμείς θα εξακολουθήσουμε να παρατηρούμε με περιέργεια και σκεπτικισμό το εγχείρημα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανθίσουν τα θετικά στοιχεία τα οποία έχει, γιατί υπάρχουν και θετικά στοιχεία πολλά, αλλά και ότι τα αρνητικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και είναι πάρα πολλά, περίπου φάνηκαν από τον τρόπο τον οποίο κάναμε την εισήγησή μας αυτή, θα διορθωθούν στην πορεία ή τέλος πάντων αν όχι άμεσα λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, στο εγγύς μέλλον ή όταν βγούμε από αυτή την επιτήρηση γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε επί της ουσίας όσο και αν αυτό δεν αρέσει με μία μεταρρύθμιση η οποία υπαγορεύεται αυστηρά από οικονομικούς όρους και όχι μία μεταρρύθμιση η οποία υπαγορεύεται με αυτοδιοικητικούς όρους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τσερώνης έχει το λόγο.

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναλέμε τα ίδια πράγματα που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα σταθώ σε πολύ λίγα σημεία και πολύ συνοπτικά.

Είχαμε με την προηγούμενη Κυβέρνηση τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ είχε φανεί ως σκοπιμότητα ότι πρέπει να γίνει και να γίνει ενοποίηση και να περάσουμε σε μεγαλύτερα σχήματα. Πέρασαμε τώρα με τη σημερινή Κυβέρνηση στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ κάτω από διαφορετικές οικονομικές συγκυρίες, διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον και παγκόσμιο αλλά και εγχώριο. Διάβασα την εισήγηση που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη σκοπιμότητα του εγχειρήματος αυτού και βέβαια ως πρώτο αναφέρεται ότι στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στην επαναδιοργάνωση του κράτους άλλα κυρίως επικεντρώνεται στην οικονομία που θα προκύψει, στην οικονομία κλίμακας που θα προκύψει από το πρόγραμμα αυτό, από το πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". Οικονομία η οποία ανέρχεται σε 1,8 δις ετησίως και κυρίως αναφέρεται σαν... *(δεν ακούγεται τι λέει)*

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ ησυχία στο διάδρομο, παρακαλώ ησυχία

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Θέλω να επισημάνω εδώ ότι αυτό δεν στέκει ως κεντρικό επιχείρημα, διότι απλούστατα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια έγινε αυτό με τις αμοιβές των αιρετών σε όλα τα όργανα, σε όλες τις επιχειρήσεις. Πριν από 15 χρόνια για παράδειγμα ο Δήμος Καλαμάτας είχε μόνο τρεις Αντιδημάρχους οι οποίοι ήταν αμειβόμενοι, δεν έπαιρνε χρήματα ο Πρόεδρος, δεν είχε αμοιβή ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, δεν είχε αμοιβή ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είχαν αμοιβές οι Πρόεδροι των επιχειρήσεων της ΑΔΕΚ, της ΔΕΤΑΚ και όλων των άλλων. Κατά συνέπεια αυτό το επιχείρημα δε στέκει. Θα μπορούσε πολύ απλά να πει ότι θεωρούμε πως δεν πρέπει να αμείβονται παρά μονάχα οι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος. Τελείωσε. Ενδεχόμενος ούτε και αυτοί γιατί ορισμένοι Αντιδήμαρχοι δεν παίρνανε και τα παραστατικά τους, δεν παίρνανε την αποζημίωσή τους. Θα μπορούσε να πει και αυτό λοιπόν που θα έστεκε ή να μη λέει οι Αντιδήμαρχοι να παίρνουνε το μισό του

Δημάρχου να παίρνουνε το ¼ ή να μη λέει ότι ο Δήμαρχος θα παίρνει τόσες χιλιάδες ευρώ να λέει ότι αν είναι δημόσιος υπάλληλος θα παίρνει ότι έπαιρνε στην υπηρεσία που δούλευε αφού είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας θα παίρνει μία αποζημίωση κάποιου επιπέδου τέλος πάντων.

Θέλω να πω λοιπόν ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να γίνει αυτή η εξοικονόμηση πόρων αλλά μέσα στη παραζάλη, μέσα σε όλη αυτή την ύπνωση που είχε καταλάβει όλους τους πολιτικούς, είχανε εντελώς ξεφύγει, εντελώς εκτροχιαστεί και σκορπίζανε αφειδώς δεξιά και αριστερά χρήματα τα οποία βέβαια δεν ήτανε από τα διαθέσιμα, ήτανε δανεικά όλα αυτά. Φτάσαμε στο σημείο πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια να πουν ότι όσοι έχουνε δύο θητείες προέδρου Κοινότητας θα παίρνουνε σύνταξη. Από πού και ως που προέκυπτε αυτό δηλαδή; Για ποιο λόγο έγινε; Ξαφνικά, στο ξαφνικά είπανε θα παίρνουνε σύνταξη. Αυτό είναι μια σπατάλη χρήματος κατά τη γνώμη μου. Όποιος είναι στο χωριό του πρόεδρος κοινότητας...

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώμη που διακόπτω. Αλλά η μόνη σπατάλη χρήματος; Υπάρχουν και άλλες.

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Όχι βεβαία, αφορούσε και εσάς προσωπικά.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με εξαναγκάζετε γιατί το τονίζετε κατά κόρον. Αφορούσε και εσάς προσωπικά. Συγνώμη ξεφεύγω των ορίων αλλά προκαλείτε με τον τρόπο.

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Πότε κύριε συνάδελφε αφορούσε και εμένα αυτό; Πότε με αφορούσε;

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε πόσα παίρνατε ως επί της υγείας;

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Αυτό είναι άλλο.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει σχέση διότι κατά κόρον... Συγνώμη.

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Εγώ μιλάω για τους προέδρους των κοινοτήτων, για τη αυτοδιοίκηση, μιλάω γι' αυτό το κομμάτι.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε το.

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, νομίζω στην αρχή αυτής της τετραετίας, ήρθε ο Υπουργός Εσωτερικών και άκουσον, άκουσον έδωσε σύνταξη στους δημάρχους που είχανε μία τετραετία και βρέθηκαν άνθρωποι να παίρνουν τρεις συντάξεις, βρέθηκαν άνθρωποι να παίρνουν τρεις συντάξεις επειδή θητεύσανε μία τετραετία ως δήμαρχοι. Το ξέρετε αυτό κύριοι συνάδελφοι; Και είναι γεγονός αυτό το πράγμα και οι ίδιοι οι δήμαρχοι δε πιστεύανε στα αυτιά τους δηλαδή όταν το ακούσανε.

Αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να περικοπούν με μία απλή νομοθετική ρύθμιση και να μη μπαίνει ζήτημα ως οικονομία το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Τώρα ξεκινώντας με το χωροταξικό, θα έλεγα ότι ο τρόπος που έγινε και ο περιορισμένος αριθμός Δήμων ειδικά στη Μεσοσηνία, μάλλον το εξειδικεύω στη Μεσοσηνία, πράγματι δεν ικανοποιεί την αρχή της εγγύτητας προς το πολίτη. Ο δήμος δεν είναι αυτό που αισθανόταν ο πολίτης, δίπλα του. Θα μπορούσε να είναι αντί για έξι να είναι 10 ή 12 δήμοι και να είναι κάπως ποιο ανεκτά τα πράγματα από πλευράς επαφής του δημότη με τη δημοτική αρχή, με το δημοτικό συμβούλιο, με τους δημοτικούς συμβούλους. Βέβαια εκεί έχουν γίνει και ορισμένες μικροκομματικές, κοπτοραπτικές όπως είναι της μόδας να λέγεται, και το βλέπουμε σε καίριους

δήμους όπως είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Κανείς δεν καταλαβαίνει για παράδειγμα γιατί ο Δήμος Αρφαρών έπρεπε να πάει στο Μελιγαλά, δεν το βρίσκει λογικό, η λογική είναι μία, καθαρά μικροκομματική για να αποδυναμωθεί η Καλαμάτα από τον εκλογικό συσχετισμό που είναι κατά μάλλον, είναι κατά του κυβερνώντος κόμματος.

Όσον αφορά τώρα ένα άλλο ζήτημα σπουδαίο, της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στους δήμους, έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να παραμείνει ως κεντρική διοικητική δομή με τις διευθύνσεις της στο κτήριο της Νομαρχίας που θα ανήκει στην περιφέρεια γιατί θεωρώ ότι αποτελεί κατακερματισμό του προσωπικού που στελεχώνει αυτές τις διευθύνσεις, δηλαδή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, τη Διεύθυνση Υγείας, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, το να πεις ότι αυτές οι διευθύνσεις μεταφέρονται στους δήμους. Σκεφτείτε ότι αυτές οι διευθύνσεις σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακού επιπέδου το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ώστε να το μοιράσεις. Δηλαδή δε μπορώ να φανταστώ μία Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε ένα Δήμο της Μεσσηνίας που να μην έχει χημικό μηχανικό. Αλλά δεν έχει έξι χημικούς μηχανικούς αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, έχει δύο, τρεις τέλος πάντων. Δεν έχει έξι κτηνιάτρους για παράδειγμα η Διεύθυνση Κτηνιατρικού και αντιστοίχως οι άλλες ειδικότητες για να πεις ότι δίνω από έναν σε κάθε Δήμο αν μεταφερθεί στους έξι Δήμους Μεσσηνίας το προσωπικό αυτό. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι θα έπρεπε να παραμείνει ως κεντρική διοικητική δομή η οποία θα υπάγεται στη Περιφέρεια και να εξυπηρετεί το νομό όπως ακριβώς γινότανε και πριν με τους αντίστοιχους Δήμους τώρα πλέον που είναι το καινούργιο σχήμα.

Ένα ζήτημα που έθεσε ο συνάδελφος ο Ηλιόπουλος με βρίσκει σύμφωνο, αυτό για το περιορισμό της θητείας των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων. Θεωρώ ότι ένας αυτοδιοικητικός ότι είναι να δώσει σε ιδέες, σε προτάσεις, σε σκέψεις, σε καινοτόμες απόψεις θα το δώσει σε μία τετραετία, θα το δώσει σε δύο τετραετίες είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι αντιδήμαρχος. Από κει και πέρα νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει τον επαγγελματικό του βίο κανονικά χωρίς να είναι μόνιμος στην καρέκλα. Και πιστεύω ότι επειδή η συζήτηση δεν γίνεται εδώ πέρα απλώς να κουβεντιάζουμε και να λέμε εναντίον του προγράμματος ή υπέρ του προγράμματος, αλλά για να καταθέτουμε και προτάσεις. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι την πρόταση αυτή πρέπει να τη συμπεριλάβουμε και να τη στείλουμε πάνω αφού κάνουμε διαβούλευση με αυτήν την έννοια. Έχω την γνώμη λοιπόν ότι η πρόταση θα πρέπει να διαλαμβάνει τον περιορισμό των θητειών των αυτοδιοικητικών, θα πρέπει να διαλαμβάνει το άλλο που είπα ότι οι διευθύνσεις δεν πρέπει να μεταφερθούν στους δήμους παρά ορισμένες μονάχα και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή για παράδειγμα η Διεύθυνση Πολεοδομίας μπορεί να μεταφερθεί στο Δήμο Καλαμάτας γιατί έχει προσωπικό και μπορεί να ενισχυθεί ευχερώς με ένα δύο άτομα ακόμη και να κάνει αυτό το έργο, αλλά δε μπορεί να μεταφερθεί σε έναν άλλο Δήμο που, η Κυπαρισσία για παράδειγμα είχε ένα πολιτικό μηχανικό, ο Δήμος Κυπαρισσίας σας λέω κύριοι συνάδελφοι είχε ένα πολιτικό μηχανικό, είχε μέχρι πριν ένα μήνα γιατί πήρε μετάταξη και πήγε στα Γιάννενα.

Κατά συνέπεια πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι προτάσεις και να τις στείλουμε στο υπουργείο εσωτερικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Επί πεντάλεπτο οι συνάδελφοι. Κύριος Νταγιόπουλος.

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ : Κε Πρόεδρε για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για το ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, θα πρέπει να θυμηθούμε την ιστορία πλέον της διοίκησης, μάλλον του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1975 Καραμανλής πρωθυπουργός έφερε και εφάρμοσε τον πρώτο εκλογικό νόμο για τους δήμους ο οποίος είχε τα εξής χαρακτηριστικά, όσοι συνδυασμοί και αν συμμετείχαν, εκλέγονταν οι δημοτικοί σύμβουλοι από τους δύο πρωτεύοντες συνδυασμούς οι υπόλοιποι όσους ψήφους και να είχαν πάρει έβγαιναν έξω. Ακόμη ποιο αξιοσημείωτο σ' αυτή τη

περίπτωση ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι των δύο συνδυασμών που εκλέγονταν για τη δεύτερη Κυριακή ξαναέτρεχαν για σταυρούς και τη δεύτερη Κυριακή, σβηνόντουσαν οι σταυροί που είχαν πάρει την πρώτη Κυριακή και ο αγώνας ήταν ίσος εναντίον όλων. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα εδώ στο Δήμο Καλαμάτας που δημοτικός σύμβουλος είχε εκλεγεί με τετρακόσιους γιατί ήταν και μονοσταυρία τότε, ήταν η πραγματική ψήφος του κόσμου η μονοσταυρία, βρέθηκε να είχε εκλεγεί τη πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή επειδή δε συνέφερε το συγκεκριμένο συνδυασμό, κόπηκε. Ο δήμαρχος. Οι αμοιβές και τα παραστατικά του δήμαρχου τότε ήτανε ανάλογα με τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και υπήρχε η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να ψηφίζει από 0,2 έως 0,5 % επί του απολογισμού για έξοδα παράστασης του δημάρχου.

Όπως είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος, σε πολλά μέρη του κόσμου ο δήμαρχος προεδρεύει του δημοτικού συμβουλίου και ψηφίζει και είναι υπεύθυνος επ' αυτού. Μάλιστα όταν κάποια φόρα είχα πάει σαν εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας στη Γαλλία εγώ με το Σταύρο το Μπένο, όταν είπε ο Σταυρός ο Μπένος ότι «εγώ είμαι Δήμαρχος», και τους είπα «εγώ είμαι Πρόεδρος» οι Γάλλοι άνοιξαν το στόμα τους και πιστέψτε με ότι περισσότερο αγάλιασαν τον πρόεδρο γιατί αυτοί πιστεύουν στο πρόεδρο παρά τον Μπένο. Άραγε ο Δήμαρχος μπορεί να συμμετέχει και να είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Το 1998 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας είχε πάρει ένα ψήφισμα που ζητούσε οι καθηγητές που είναι διευθυντές των σχολείων να μπορούν να εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι αλλά να μην μπορούν να γίνονται αντιδήμαρχοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει ένα τέτοιο ψήφισμα και πιστεύω και άλλοι δήμοι με αποτέλεσμα αυτό να εκλείψει και να έχουμε αυτή τη κατάσταση την οποία έχουμε σήμερα. Θέλω να προσθέσω τούτο ότι στη πρώτη εκλογή δημάρχων, ο δήμαρχος αν ήταν δημόσιος υπάλληλος παραιτείτο έξι μήνες πριν τις εκλογές και δεν είχε το δικαίωμα να επανέλθει μετά στη δουλειά του, είχε παραιτηθεί. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό, σήμερα ο κάθε υπάλληλος έχει τη σφραγίδα την εμπορεύεται ανάλογα και ανάλογα με το εμπόριο που θα κάνει στη σφραγίδα, εκλέγεται. Είναι η άνιση υποψηφιότητα του ελεύθερου επαγγελματία με τον οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο.

1998 υπήρχε το σχέδιο για συνένωση δήμων μου έρχεται στο μυαλό, το έψαξα σήμερα τις εφημερίδες δεν είχα το χρόνο να βρω τότε που η Βέργα δεν ήθελε να μπει στο Δήμο Καλαμάτας και μάλιστα θυμάμαι καλά, δε μπόρεσα να το βρω γραμμένο που υπόσχονταν στο Μητροπολίτη Γυθείου ότι θα του παραχωρήσουν χώρο να φτιάξει μητροπολιτικό μέγαρο δίπλα από το άσυλο εκεί που έμενε τότε ακόμα ο Δεσπότης ο δικός μας, να φτιάξει δίπλα άσυλο και μάλιστα και μητροπολιτική εκκλησία. Τότε δε θέλαμε του Βεργιώτες σήμερα όχι μόνο ακούω ότι θέλουμε τους Βεργιώτες αλλά και όλη τη Μάνη. Εν πάση περιπτώσει θα πάμε ποτέ τα ίσα βήματα στην εποχή την οποία ζούμε; Ποιο ήταν σωστό; Που δεν τους θέλαμε ή καλά κάναμε και μπήκανε; Σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να πούμε συγγνώμη τότε κάναμε λάθος ή συγγνώμη κάνουμε λάθος τώρα.

Εγώ θα ήθελα περισσότερο να απασχοληθώ όχι με τα όρια των δήμων και αυτά, αυτά θα φάνουν και θα γίνουν από τη διαβούλευση, οπωσδήποτε και εγώ λέω ότι τα Αρφαρά έπρεπε να είναι στο Δήμο Καλαμάτας για καθαρά πολλούς λόγους. Θα σταθώ όμως στο σημείο εκείνο που κανένας από τους υπάρχοντες σήμερα στη ΚΕΔΚΕ ή στη ΤΕΔΚ δεν εξέφρασε γνώμη Συμβουλίου αλλά πιστεύω την προσωπική του άποψη και καλά έκανε. Όμως δεν είναι αυτή η θέση εγώ εδώ βρίσκομαι σήμερα σαν εθελοντής και το θεωρώ μεγάλο μειονέκτημα μου να παίρνω 80 ευρώ και έχει το δικαίωμα ο κάθε καλαματιανός να λέει σε πληρώνω ρε που πας στο Δημοτικό Συμβούλιο και δε δέχεται την οποιαδήποτε προσφορά μου. Εγώ λοιπόν λέω οι δημοτικοί σύμβουλοι εθελοντές και όποιος αντέχει, όποιος αγαπάει την πόλη του δεν δίνει από το περίσσειμά του η αγάπη δίνεται και εκφράζεται από το υστέρημα, κόβεις μία ώρα από τη δουλειά σου, δύο όσο χρειάζεσαι και έρχεσαι εδώ απόψε αντί να πας στο καφενείο να πεις καφέ διαβάσεις, διαβάσεις, έρχεσαι διαβασμένος στην αίθουσα και εκφράζεις άποψη.

Ας ασχοληθώ με το προηγούμενο νόμο. Ο πρόεδρος, κατά ποιον τρόπο εκλέγεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου; Λέμε ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμ δεν είναι. Η κάθε παράταξη ορίζει τον δικό της πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ερχόμαστε εμείς να ψηφίσουμε ότι λέει ο νόμος.

Άραγε υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν από το κώδικα, πρέπει να γίνει ένας νέος κώδικας που να δίνει μεγαλύτερη δημοκρατία. Οι δήμαρχοι θα πρέπει να είναι μέσα στη δημοκρατία και να κινούνται. Βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος σήμερα είναι ο πραγματικός άρχοντας και πολλές φορές αισθάνομαι ότι μπαίνουμε εδώ μέσα είμαστε υπήκοοι για να μη πω χειρότερα, υποτακτικοί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Παπαμικρούλη και να ετοιμάζεται ο κος Μπάκας

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι γεγονός ότι ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" είναι εδώ και αυτή η συζήτηση πολύ λίγο θα προσφέρει στο να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά επειδή εδώ και πολύ καιρό έχω αποφασίσει να κάνω κάποιες τοποθετήσεις διεκδικώντας ίσως την υστεροφημία μου αν κάποια άξια διάδοχος της κυρίας Δημάρχου ψάξει ποτέ τα πρακτικά του Δήμου Καλαμάτας θα ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου γι' αυτό το καινούριο σχέδιο.

Λοιπόν, είναι αρκετά ενδιαφέρον, πραγματικά το απολαμβάνω να βλέπω τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας σε σχέση με το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ που φέρνει η σημερινή κυβέρνηση η οποία είναι αντίθετη κομματικά τέλος πάντων με τη πλειοψηφία και τις τοποθετήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της μείζονος αντιπολίτευσης για το σχέδιο αυτό το οποίο φέρνει η σημερινή κυβέρνηση με τόση βιασύνη. Η ουσία είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών κατ' επανάληψη και οφείλουμε να τον συγχαρούμε για την εντιμότητα του να μειωθούν πόροι και αυτό που είπε ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος να μειωθούν δαπάνες και αυτό που είπε ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος ότι τεχνηέντως περνώντας κάποια χρέη των δήμων όχι πια στο κεντρικό απολογισμό του κράτους θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να δώσουμε και μια μείωση αυτού του τερατώδους ελλείμματος και χρέους που έχουμε σαν χώρα.

Μιλάμε όλοι για Τοπική Αυτοδιοίκηση, ότι αυτό θα βοηθήσει τη Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε βάλει και ένα σωρό λέξεις εδώ στην Ελλάδα, φροντίζουμε να στολίζουμε κάθε τι με πομπώδεις λέξεις οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με τη πραγματικότητα. Έτσι πριν από χρόνια ακούσαμε για την ανασυγκρότηση του κράτους η οποία δεν έγινε βέβαια ποτέ μάλλον κατά παράφραση έγινε, τώρα μιλάμε για την Αυτοδιοίκηση, για τις Τοπικές Κοινωνίες, είπε διάφορα ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος αλλά δεν εξήγησε για την ανάπτυξη που θα έρθει μέσα από τις Περιφέρειες, αλλά δεν εξήγησε πως αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε από τη δικιά μας περιφέρεια εδώ της Πελοποννήσου, πως κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά θα θέλουν να συγκροτήσουν ένα συνδυασμό από ανθρώπους της αγοράς, από ανθρώπους επιστήμονες, από ανθρώπους με γνώσεις, από ανθρώπους που γνωρίζουν τι γίνεται στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο χώρο, πως αυτοί οι καημένοι θα έχουν κάποια τύχη όντας ανάμεσα σε συνδυασμούς που θα δημιουργήσουν τα δύο μεγάλα κόμματα;

Εγώ δεν πιστεύω ότι οι προαναγγελλόμενοι σα περιφερειάρχες κύριος Μανώλης, Σκανδαλάκης, κύριος Σπυρόπουλος έχουν αποδείξει και έχουν δώσει δείγματα φωτισμένων και προοδευτικών ανθρώπων οι οποίοι θα εκτοξεύσουν την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν με το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ η Αυτοδιοίκηση περνάει αποκλειστικά σε κομματικά κελεύσματα.

Κανένας συνδυασμός όπως ο δικός μας παραδείγματος χάριν ο οποίος έφτασε μέχρι και στο σημείο να διεκδικήσει έντονα και με μεγάλες πιθανότητες το Δήμο Καλαμάτας, κανένας συνδυασμός δεν θα έχει τέτοια τύχη, θα έχει πολύ λιγότερη τύχη σε αυτούς τους Δήμους τους τεράστιους που γίνονται. Και δε μπορώ επίσης να καταλάβω και να βάλω κάποιους προβληματισμούς, πως το 1960, το 1970 λειτουργούσε τέλος πάντων η Μεσσηνία με μία Διεύθυνση Γεωργίας, με μία Πολεοδομία, με μία Διεύθυνση Παιδείας στη Νομαρχία τη στιγμή

που δεν υπήρχε το INTERNET, τη στιγμή που οι μετακινήσεις ήταν δύσκολες και τώρα αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να κοπούν στα έξι μέσα στη Μεσσηνία.

Είπε ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος προηγουμένως ότι θα μπορούσε κάλλιστα η Νομαρχία να πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος κάποιων πραγμάτων, να αφαιρεθούν ενδεχόμενα ή να συμπυκνωθούν σε τομείς κάποιες δραστηριότητες των δήμων γιατί πραγματικά ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ έφερε κάνοντας κάποιους δήμους των 1000 κατοίκων και δημιουργώντας εκεί τεχνικές υπηρεσίες, οτιδήποτε, υπήρξε μία ημιαπασχόληση και μία απασχόληση ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν αντικείμενο. Θα μπορούσαν λοιπόν από τους δήμους να αφαιρεθούν ενδεχόμενα κάποιες αρμοδιότητες και να μεταφερθούν σε ενότητες δήμων, είτε και στη νομαρχία. Θα μπορούσε, θα μπορούσε όπως κάθε κοινό για κάθε παλιά - παλιά κοινότητα, θα μπορούσε να έχει με ένα απλό μαθηματικό τύπο που θα μπορούσαν να τον βγάλουν πάρα πολύ εύκολα να έχει δικαίωμα στο προϋπολογισμό του Δήμου γιατί εγώ τα οκτώ χρόνια που έζησα είδα το ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και είδα τα δημοτικά διαμερίσματα ότι όλα πήγαν προς τα κάτω. Εδώ είναι η κα Βασιλάκη η οποία είναι πρόεδρος ενός διαμερίσματος το οποίο συνεχώς παραπονείται ότι δεν τυχαίνει της φροντίδας του Δήμου.

Πιστεύει κανένας ότι αυτή τη στιγμή κάποιο δημοτικό διαμέρισμα που δεν έτυχε της φροντίδας του Δήμου Αρφαρών ενδεχόμενα ή του Δήμου Θουρίας εντασσόμενο σε ένα μεγαλύτερο Δήμο θα έχει καμία τύχη; Πως αυτά τα πράγματα έρχονται κάποιοι και λένε ότι θα είναι καλό για τις τοπικές κοινωνίες και θα τονώσει την Αυτοδιοίκηση.

Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σχέδιο πρόχειρο, πιστεύω ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο αποσκοπεί μόνο και μόνο στο να κοπούν κάποιοι πόροι και να εναρμονιστούμε με τις εντολές δυστυχώς των καινούριων αφεντικών και οπωσδήποτε δεν πρόκειται να βοηθήσει στο να καλυτερέψουν τα πράγματα. Ο χρόνος θα το δείξει και είχα πει να τελειώσω, είχα πει σε μία παλαιότερη τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αγαπητοί συνάδελφοι το εξής: Για πιο λόγο κάποιους άξιους προγόνους μας, τον Καποδίστρια που ήταν ένας μεγάλος Κυβερνήτης, τον Καλλικράτη που ήταν ένας αρχιτέκτονας και άφησε ένα μνημείο στην αιωνιότητα, γιατί παίρνουμε τα ονόματά τους και τα βάζουμε σε κάποια σχέδια τα οποία αποτυγχάνουν; Δόξα τω Θεό αυτός ο λαός έχει και αρκετούς μπαγάσιδες ας βάλουμε έναν Εφιάλτη, ας βάλουμε ... τουλάχιστον να τους εκδικηθούμε έστω μετά θάνατον γι' αυτά που κάνανε στην πατρίδα μας. Μην χρησιμοποιούμε τα ονόματα κάποιων ενδόξων προγόνων μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Μπάκα.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Καταλήγοντας ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος είπε "αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν". Εγώ πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι "κι αν όλα τα λουλούδια κόψεις μη διανοηθείς ποτέ ότι δεν θα έρθει η άνοιξη". Δεν απευθύνομαι στον Παναγιώτη, το συμπληρώνω και απευθύνομαι προς τους κυβερνώντες.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το προεκλογικό συμβόλαιο με το λαό που υπέγραψε η κυβέρνηση. Αυτό εδώ. Εκτός από τις δεσμεύσεις που αναλάμβανε για αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεων πάνω από το πληθωρισμό, για πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, για προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης, για στήριξη τόσο των ανέργων με επιδόματα στο 70% του βασικού μισθού, όσο και για στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, δεσμευόταν για καταπολέμηση της ακρίβειας, για αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος και για πολλά άλλα που θα τεθούν εν ευθέτω χρόνο. Δεσμευόταν όμως, αυτό το πρόγραμμα και για ένα ευρύ εθνικό διάλογο προκειμένου να προχωρήσει ο "Καλλικράτης", μέσα από διαδικασίες συναίνεσης. Να σας το διαβάσω κύριοι συνάδελφοι μήπως αμφισβητείτε τα λεγόμενά μου; Σελίδα 71 αυτού του προγράμματος.

Αντί αυτού, δηλαδή να προχωρήσει με συναίνεση, δηλαδή να καλέσει τους δήμους να πάρουν αποφάσεις τα δημοτικά συμβούλια, με ποιους θέλουν να πάνε, τουλάχιστον στα θέματα

χωροταξίας, αυτού γι' αυτού έχω την αίσθηση ότι αρχίζουν και λειτουργούν τα σύνδρομα "αποφασίζουμε και διατάσσουμε". Αυτό είναι, πάρτε το κι έτσι θα γίνει. Ο διάλογος, αρχίζω να πιστεύω, αντικαθίστανται από τις σκοπιμότητες του "ράβε - ξήλωνε", για να ανατρέψουν καταστάσεις και δεδομένα, νομίζω, στην προεκλογική περίοδο. Αλλά όταν θα έρθουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αυτές οι εκλογές θα δώσουν ισχυρά ραπίσματα, μηνύματα και ανατροπές και να δούμε εάν θα υπάρχουμε μέχρι τότε ως διοίκηση, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και αυτό που έρχεται είναι, όχι θύελλα, κάτι πολύ παραπάνω.

Διαβάζοντας αυτό το πόνημα, είναι έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών είναι από το internet το κατέβασα, ο καθένας ανακαλύπτει ότι πίσω από καλόηχες εκφράσεις περί αποτελεσματικότητας, περί αξιοποίησης πλεονεκτημάτων για αναπτυξιακά εφελτήρια, νέες δομές και αρχιτεκτονικές, κρύβονται ξεκάθαρα οι εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των δανειστών (διεθνών τοκογλύφων) που έχουν καταχρεώσει τη χώρα μας. Κυρίαρχος στόχος είναι, η φιλοσοφία του εγχειρήματος επικεντρώνεται στη λογική της διάθεσης λιγότερων πόρων προς τους ΟΤΑ.

Σελίδα 72. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ενταχθεί στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικότερης δημόσιας διοίκησης. Βάσει των εκτιμήσεων το πρόγραμμα "Καλλικράτης" αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη. Θα μειώσει το σύνολο των χρηματορρών προς τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση.

Αυτά τα λέει το αυτό εγχειρίδιο που είναι του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν είναι κάποιου κόμματος, κάποιου φορέα, κάποιου Δήμου. Τα λέει το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πέραν του γεγονότος ότι ο στόχος είναι να μειώσουν τη διάθεση λιγότερων πιστώσεων, θα θεσμοθετήσουν και νέους πόρους και θα επιβάλλουν στους Δήμους να εισπραχθούν αυτοί οι νέοι πόροι. Μάλιστα χθες, ο κ. Ραγκούσης στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον άκουσα με τα αυτιά μου σε απευθείας μετάδοση, προειδοποίησε τους αιρετούς αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι εάν δεν εισπράττουν τα έσοδα του Δήμου θα έχουν ποινικές επιπτώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε σας παρακαλώ. Έχετε εξαντλήσει το χρόνο. Είπαμε πεντάλεπτα.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Σας παρακαλώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως το τήρησαν όλοι, παρακαλώ να το τηρήσετε κι εσείς.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω. Επιτέλους επικοινωνήσε λίγο και με τη κοινή λογική. Σε παρακαλώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κι εγώ. Όπως σέβονται όλοι τον κανονισμό να τον σέβεστε κι εσείς.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Εάν κράταγα χρόνο για όλους τους ομιλητές, θα ήμουν ο πιο αδικημένος. Σας παρακαλώ να κρατάτε άλλη φορά το χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό κάνω, κρατάω χρόνο, με το ρολόι στο χέρι είμαι.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Η μη είσπραξη εσόδων θα αποτελεί παράβαση καθήκοντος, προειδοποίησε. Εάν δηλαδή αυτούς τους πόρους που θα θεσμοθετήσουν δεν τους εισπράξουν οι αιρετοί πάνε φυλακή.

Πέραν των άλλων μέσα από τον "Καλλικράτη" εξυπηρετούνται και άλλες σκοπιμότητες. Κατ' εμέ και πολλούς άλλους η νέα τάξη επιδιώκει την κατάργηση των Εθνών - Κρατών. Στην

προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τη συνεννόηση μέσα από ομίλους εδαφικής συνεργασίας, όπως τους αποκαλεί. Δηλαδή, μετά την κατάργηση των λαών και την αντικατάστασή τους από πληθυσμούς εξελίσσεται ένα άλλο σχέδιο που θέλει για συνομιλητές όχι τα Έθνη – Κράτη αλλά εδαφικές συνιστώσες.

Καταργεί τη βούληση των τοπικών κοινωνιών αφού η κατανομή των εδρών, αγαπητή Γωγώ, στις Δημοτικές Κοινότητες, τα πρώην Τοπικά Συμβούλια, θα ακολουθεί αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου. Όποιος παίρνει την πλειοψηφία τη δεύτερη Κυριακή, θα έχει και την πλειοψηφία, στην Αρτεμισία, ανεξάρτητα τι έγινε την πρώτη Κυριακή.

Η κεντρική εξουσία συνεχίζει να παίζει το ρόλο της, αφού ναι μεν καταργεί τις δεκατρείς κρατικές Περιφέρειες ωστόσο διατηρεί το ρόλο της μέσα από τις επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπως τις μετονομάζει.

Δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες τα ζητήματα που άπτονται με τις υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, όπου θα προκληθούν σωρεία κοινωνικών και οικογενειακών προβλημάτων. Σελίδα 41. Στόχο έχουν να περιορίσουν τα Νομικά Πρόσωπα για να εξοικονομηθούν πόροι, πλην όμως προαναγγέλλουν τη λειτουργία χιλίων διακοσίων νέων ΚΕΠ. Από ποιούς θα στελεχωθούν; Από εργαζόμενους μέσα από νέα stage; Από το προσωπικό που πλεονάζει της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης;

Παραμένουν και άλλα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και με το εάν εκδοθούν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, τα Προεδρικά Διατάγματα, στην ώρα τους και εγκαίρως. Εδώ υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα στις τελευταίες σελίδες που μας ανακοινώνει ποιον μήνα θα εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα. Για να δούμε, θα είναι όλα στην ώρα τους, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι από 1/1/2011;

Τέλος, η κυβέρνηση επικαλείται τοπικά δημοψηφίσματα στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της φωνής των πολιτών. Εάν όντως πιστεύει στο θεσμό της συμμετοχικής δημοκρατίας, τότε δεν έχει παρά να δρομολογήσει αυτό το θεσμό τώρα, προκειμένου να καταγραφεί η βούληση των τοπικών κοινωνιών, τουλάχιστον σε θέματα χωροταξίας. Δηλαδή, να αποφασίσουν οι κάτοικοι του τέως Δήμου τάδε με ποιον Δήμο θέλουν να συνενωθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Κε Αθανασόπουλε.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι στη διάρκεια της θητείας μου ίσως δεν με απασχόλησε τόσο πολύ κάποιο θέμα όσο το υπό συζήτηση θέμα που έχει σχέση με το διοικητική μεταρρύθμιση. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα Κράτη και στα Έθνη και η περίπτωση του Ελληνικού θέματος της διοικητικής μεταρρυθμίσεως ξεκίνησε κάτω από την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κρίση αξιών και θεσμών. Αποτέλεσμα της κρίσεως αυτής, που είναι και οικονομική δυστυχώς κρίση η οποία θα ταλαιπωρήσει τη χώρα μας για περισσότερο από είκοσι χρόνια, ανεξάρτητα τι λένε οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί, προσωπική μου άποψη είναι, ότι ο Ελληνικός λαός θα υποφέρει επί είκοσι τουλάχιστον χρόνια χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος.

Με αφορμή λοιπόν αυτή την κρίση, προσπαθούν στο επίπεδο περιστολής της διαφθοράς, εκείνοι οι οποίοι καλλιέργησαν τη διαφθορά, με τη διοικητική μεταρρύθμιση να επικαλεστούν και αυτό γίνεται πέραν των άλλων, και για την περιστολή της διαφθοράς. Συλλήβδην δηλαδή, καταβάλλεται προσπάθεια να επιρρίψουν στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοικήσεως ένα μέρος της καταστάσεως η οποία επικρατεί στη χώρα μας. Αποσιωπάται το γεγονός ότι η επιβίωση της Ελλάδος διαχρονικά, περισσότερο, οφείλεται στην κοινότητα και στο χωριό. Αυτοί στήριξαν την Ελληνική οικονομία και αυτοί στήριξαν την ελευθερία της πατρίδος μας. Στο βωμό λοιπόν τον ισοπεδωτικό, είναι προσωπικές μου απόψεις, των εποπτών και της

εποπτείας, μας επιβάλλεται, ωμά πλέον, δια του σχεδίου σταθερότητας και η διοικητική μεταρρύθμιση.

Η διοικητική μεταρρύθμιση, βεβαίως, ενδεχομένως να έχει ένα λόγο, αλλά είναι μια επαναστατική αλλαγή η οποία προϋποθέτει συμφωνία και συναίνεση πρώτα στην κορυφή και αποδοχή στη βάση. Γεννάται το ερώτημα, έχουν έτσι τα πράγματα; Δεν είναι αντικείμενο καμίας κυβερνήσεως, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η παιδεία, η υγεία, καθώς επίσης και η διοικητική μεταρρύθμιση, που καλείται να χαράξει την πορεία της Ελλάδος για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι αντικείμενο κανενός κόμματος. Όφειλαν την κρίσιμη αυτή στιγμή, που η Ελλάδα βρίσκεται στο δυσκολότερο σταυροδρόμι, να επιτύχουν συναίνεση στην κορυφή και να μεταφέρουν αυτή τη συναίνεση στη βάση. Αντιθέτως διασπείρουν ζιζάνια τα οποία με ανησυχούν και με ανησυχούν διότι μετά από όλα αυτά, θυμηθείτε, εύχομαι να διαψευστώ, θα ακολουθήσουν εθνικά δεινά. Διότι όλα αυτά είναι αμφίδρομα, είναι μια αλυσίδα, ένα παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της Ελλάδος. Ότι δεν κατάφεραν με τη δύναμη των όπλων διαχρονικά οι εντός και εκτός συνόρων, εντός παρενθέσεως φίλοι μας, προσπαθούν με την οικονομική εξάρτηση, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, να το επιτύχουν.

Δυστυχώς ασχολούμεθα με λεπτομέρειες οι οποίες κατ' εμέ δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία. Άλλα είναι εκείνα τα οποία οφείλουν να μας προβληματίζουν και να μας ανησυχούν. Η μία πλευρά, πέραν των άλλων, της διαφθοράς, κλπ., αναφέρει περί περιστολής δαπανών. Βεβαίως η προηγούμενη κυβέρνηση, έχοντας στο πρόγραμμά της τον "Καλλικράτη" τον απέσυρε, διότι επικαλείτο τότε, ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία απαιτούνται 4,5 δις και δεν αντέχει η εθνική οικονομία αυτό το βάρος. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, από τη μία πλευρά να λέμε περιστολή και από την άλλη πως θα λειτουργήσει αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, που σημαίνει δια της τεθλασμένης και αφήνεται να εννοηθεί ότι θα στερηθεί πόρων. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, όταν στερείται πόρων, αυτών των πενιχρών, το 3% διαχειρίζεται από τον εθνικό προϋπολογισμό η τοπική αυτοδιοίκηση, εάν της περικόψεις περαιτέρω τους πόρους, την στιγμή κατά την οποία την φορτώνεις με αρμοδιότητες πέραν των δυνατοτήτων της

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνοτμεύετε παρακαλώ.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό κε Πρόεδρε.

Νομίζω λοιπόν ότι, πέραν των άλλων, στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας είναι να στηρίξει με πόρους την τοπική αυτοδιοίκηση, πράγμα που δεν φαίνεται. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι επικρατεί σύγχυση και γύρω από τις αρμοδιότητες. Είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο δυστυχώς θα δημιουργήσει προβλήματα.

Φοβούμαι ακόμη περισσότερο ότι έρχεται σε ακατάλληλο χρόνο, διότι μάλλον έχει την έννοια του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα τα οποία ξεκίνησε να απασχολεί τον Ελληνικό λαό κι έτσι να κερδίσουμε χρόνο.

Θα κλείσω κε Πρόεδρε λέγοντας ότι ο χρόνος δεν κερδίζεται. Όσο περνάει ο χρόνος η κατάσταση θα επιδεινώνεται και οφείλουμε εμείς που είμαστε στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνίας, ίσως λίγο μακριά από την κορυφή, γιατί αυτοί που σχεδιάζουν δεν ξεκίνησαν πρώτα από τον εαυτό τους, αντιθέτως μέρα με την μέρα βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας, δαπάνες από δω, δαπάνες από κει, αυξήσεις από δω, αυξήσεις από κει, αλλά από την άλλη πλευρά περικοπή των μισθών, κρατήσεις από δω, κρατήσεις από κει. Στο τέλος που θα οδηγηθεί η κοινωνία; Πάμε σε οικονομική ύφεση και νομίζω γι' αυτό έρχεται αυτή τη στιγμή το σχέδιο "Καλλικράτης", για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία. Κατά συνέπεια νομίζω ότι όλοι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Εύχομαι να διαψευστώ, αλλά θυμηθείτε σε πολύ λίγο χρόνο αυτά θα γίνουν πραγματικότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Κλείδωνα.

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: Όλοι περιμέναμε τον "Καλλικράτη". Πράγματι, και τον θέλαμε, διότι όπως όλοι κι εγώ πιστεύω ότι ο "Καλλικράτης" θα κάνει μία οικονομία κλίμακας σε ότι αφορά στα έξοδα των δήμων. Σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μία πολυμορφία και μία πολυχρωμία ως προς τον τρόπο οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεπώς δεν υπάρχει μία λύση συνταγή για το πώς θα οργανωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Κάθε φορά διαμορφώνει την τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις εθνικές, ιστορικές, πολιτικές, αλλά και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της.

Εάν θα δούμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δούμε το πόσους δήμους έχει η κάθε χώρα, διαπιστώνουμε το εξής:

Οι χώρες του βορά, οι σκανδιναβικές χώρες, είναι οι χώρες που έχουν τους λιγότερους δήμους και έχουν, αυτές οι χώρες, τα μεγαλύτερα έσοδα από πλευράς πόρων από τους κρατικούς φόρους. Η Δανία έχει 98 Δήμους, η Ολλανδία 443, η Σουηδία 290 και η Φιλανδία 416, τη στιγμή που οι πόροι που παίρνουν από τους φόρους του κράτους κυμαίνονται από 50 έως 70 %.

Αντίθετα οι χώρες του νότου που παίρνουν τους λιγότερους φόρους, η Ισπανία έχει 8.111 Δήμους, η Γαλλία 36.000 περίπου και η Ιταλία 8.000, τα δε έσοδα που παίρνουν από το κράτος κυμαίνονται από 10 έως 15 %.

Ερχόμαστε τώρα στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα οι δήμοι από πλευράς εσόδων από τους φόρους του κράτους κυμαίνονται από 6 έως 8 %. Με τα νέα έσοδα τα οποία θα έρχονται στους δήμους, πιστεύω ότι δεν έχει γίνει κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων που έρχονται στους δήμους, ώστε να δώσουν και τα ανάλογα έσοδα κι εκεί φοβάμαι ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Σε ότι αφορά τη χωροταξία, θα αναφέρω 3 – 4 στοιχεία για να δούμε εάν υπήρχε κάποια μικρή σκοπιμότητα στο πως έγινε η χωροταξία των δήμων. Ο Νομός Μεσσηνίας είχε 29 Δήμους, δεν αναφέρω τις Κοινότητες και γίνονται 6. Προσέχετε τώρα τους Νομούς.

Ο Νομός Μαγνησίας είχε 22 Δήμους και κάνουν 8.

Στην Εύβοια είχε 25 Δήμους και κάνουν 9.

Το Ηράκλειο είχε 26 και κάνουν 9.

Στο Λασιθί είχε 8 και κάνουν 4.

Στο Ρέθυμνο είχε 11 και κάνουν 5.

Στα Χανιά 23 και κάνουν 7.

Δεν θα πω τίποτα, απλώς θέλω να πιστεύω, ότι με τα στοιχεία τα οποία ανέφερα, ότι υπήρχε κάποια σκοπιμότητα στη χωροταξία των δήμων.

Τελειώνοντας, εύχομαι ο "Καλλικράτης" να πετύχει και μετά δε τη διαβούλευση η οποία θα γίνει, να διορθωθούν όποια λάθη ή παραλείψεις έχουν γίνει, ώστε να προχωρήσει μπροστά, διότι πράγματι οι 340 δήμοι χρειάζονται, μπορώ να πω και λιγότεροι στην Ελλάδα, για να μπορέσει να υπάρξει κάποια οικονομία κλίμακας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ειλικρινά ανησυχώ γιατί η προπαγάνδα της κυβέρνησης έχει πλήξει πρώτα απ' όλα την πλειοψηφία, κι ακούω εδώ πέρα επιχειρήματα του κ. Ραγκούση και του Υπουργού προπαγάνδας. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι θα είμαι απέναντι με επιχειρήματα, με λόγο, με άποψη, αλλά απέναντι.

Δεν περιμένω απολύτως τίποτα από τον "Καλλικράτη". Τον διάβασα, τον μελέτησα, δεν υπηρετεί την αυτοδιοίκηση, δεν προάγει την αυτοδιοίκηση, είναι ένα δημιούργημα κατ' εντολή

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από 1^η Ιανουαρίου τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για την Ελληνική περιφέρεια, απολύτως χειρότερα, και είναι κρίμα σε αυτοδιοικητικούς χώρους να αρχίζουμε να μιλάμε για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, για μέλη Τοπικών Συμβουλίων και να μην τοποθετούμαστε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει κομβική σημασία για την ύπαρξή μας.

Δεν ξέρω αν αυτή τη συζήτηση απόψε την ακούσουν στους Γαργαλιάνους όπου γίνεται μία έκτακτη συνεδρίαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το λαό των Γαργαλιάνων και καταθέτουν τις παρατήσεις τους. Αν την ακούσουν στα Φιλιατρά, αν την ακούσουν στα Αρφαρά που απόψε γίνεται το ίδιο και προχωρούν σε συγκεκριμένες δυναμικές ενέργειες. Εγώ είμαι μαζί τους, σε πόλεις οι οποίες έχουν πληθυσμό 15.000 κατοίκους, στη δυτική Μεσσηνία ή στα Αρφαρά, μία περιοχή η οποία ήταν πάντοτε στραμμένη προς την Καλαμάτα, με καμία απολύτως σχέση με την πάνω Μεσσηνία και με το Μελιγαλά, ουσιαστικά συνέχεια του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Αλλά περί αυτών όμως θα μιλήσω παρακάτω.

Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Το ποιος παρασύρεται και ποιος δεν παρασύρεται και να τα πούμε εδώ με επιχειρήματα.

Όλοι είμαστε με τη διοικητική μεταρρύθμιση, όλοι μας. Τα προβλήματα τα οποία έχει η διοίκηση στη χώρα τα γνωρίζουμε και τα προβλήματα είναι κυρίως της διοίκησης, όπου δεν γίνεται καμία παρέμβαση. Εδώ και τέσσερα χρόνια συζητούμε περί αυτών και θέλομε να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο διοίκησης. Ποιό μοντέλο διοίκησης; Για να μην νομίζετε ότι αναφέρομε σε νεφελώματα. Αυτό το οποίο έχει περάσει μέσα από τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ με μεγάλες πλειοψηφίες. Αυτό το οποίο έρχεται, δεν υπηρετεί την αυτοδιοίκηση, δεν είναι αυτοδιοίκηση, δεν έχει καμία σχέση με την αυτοδιοίκηση. Και θεωρώ ότι οι αυτοδιοικητικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ομιλούν πολιτικά, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαμορφώνουν επιχειρήματα από τα κυβερνητικά λεγόμενα, δεν μπορούν παρά να έχουν τη συγκεκριμένη θέση.

Ποιός φταίει για την κατάσταση της διοίκησης; Φταίνε μήπως οι δημόσιοι υπάλληλοι; Την απάντηση στο ερώτημα την ξέρετε όλοι. Ποιός φταίει για τα κακά οικονομικά του κράτους; Επειδή 3-4 μιλήσατε σε αυτή την αίθουσα για την κακοδιοίκηση και για τη σπατάλη στους Δήμους. Ποιά κακοδιοίκηση και σπατάλη στους Δήμους; Διαχειριζόμαστε το 3 % της εθνικής πίτας και πάνω από 2,5 % το διαχειριζόμαστε Δήμοι οι οποίοι έχουμε διπλογραφικό σύστημα και έχουμε αλληπάλληλα συστήματα εποπτείας. Δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται το 3 % της εθνικής πίτας ευθύνονται για το οικονομικό πρόβλημα της χώρας;

Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, εγώ, με το λόγο, με το επιχειρήμα, με την ηπιότητα είμαι απέναντι και στα θέματα της αυτοδιοίκησης και σε ένα σωρό άλλα ζητήματα που βασανίζουν την Ελληνική κοινωνία και την έχουν καταντήσει μία κοινωνία γεμάτη φόβο, γεμάτη πανικό. Αυτή είναι η κατάσταση, που ο φόβος και ο πανικός έχει επιδεινώσει τα προβλήματά μας.

Εγώ είμαι υπέρ της αυτοδιοίκησης, όπως αυτή βγήκε μέσα από τα συνέδρια και μέσα από τις συλλογικές μας εκφράσεις. Όχι αυτό το οποίο έρχεται, όχι αυτό το οποίο είναι ενταγμένο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Την 1^η Ιανουαρίου τα προβλήματα θα είναι μεγάλα. Όχι μόνο για τους κατοίκους των καταργημένων Δήμων. Δεν ξέρω ποιος θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους της Αίπειας ή τους κατοίκους των Ζερμπισίων και του Κεφαλληνού. Θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και για τους Δήμους υποδοχής. Δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, και το λέγει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δώδεκα χρόνια στη Νομαρχία και ξέρει και τα κουτάλια τους. Αποκλείεται, γιατί άκουσα άποψη ότι εμείς θα τα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε. Α-πο-κλεί-ε-ται. 1^η Ιανουαρίου τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα και οι ευθύνες θα επιρρίπτονται στην αυτοδιοίκηση, την οιονεί αυτοδιοίκηση ας πούμε, κάτι μορφώματα τύπου Νομαρχιών, όπου δεν θα γνωρίζει σκυλί τον αφέντη του. Αυτή είναι η πραγματικότητα και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθούμε.

Δηλαδή, πάμε σε νέα κατάσταση χωρίς θεσμικό πλαίσιο και με σκοπό, λέγει, να μειώσουμε τις σπατάλες. Μας εξευτελίζουν κάθε μέρα αγαπητοί συνάδελφοι και τα αναμασάμε κι εμείς

δυστυχώς. Λες, δεν φταίνε σε αυτό τον τόπο αυτοί οι οποίοι πήραν δάνεια και δεν έκαναν ποτέ τις επενδύσεις, να μην πω μια κατηγορία ανθρώπων όπου τίναξε αυτό τον τόπο στον αέρα και έμειναν ατιμώρητοι. Εμείς φταίμε εδώ, οι οποίοι αγωνιζόμαστε, πιστεύω και ο χειρότερος από μας, για το καλό των ψηφοφόρων του και για το καλό της περιοχής. Δεν τον δέχομαι τον εξευτελισμό των Δημάρχων και της Αυτοδιοίκησης και δεν δέχομαι ποτέ αυτό να λέγεται από αυτοδιοικητικούς παράγοντες και μάλιστα δημοσίως.

Να πω κάτι που δεν τονίστηκε.

Ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος μας με τους 100.000 κατοίκους, ο οποίος κατά τη λογική των κοπτοραπτών πρέπει να είναι ο μικρότερος σε έκταση στο Νομό Μεσσηνίας, ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό αλλά ο μικρότερος σε έκταση, θα αναφέρεται στη σκιώδη αιρετή Περιφέρεια, μιλάμε για Περιφέρεια άνευ αρμοδιοτήτων αφού έχει μοιραστεί το ΕΣΠΑ, το Δ΄ ΚΠΣ, τι θα προγραμματίσει και τι θα μοιράσει. Αυτή λοιπόν η αιρετή Περιφέρεια δεν θα κάνει τίποτα, να δούμε η επόμενη τι θα κάνει. Και θα αναφέρεται και στη κεντρική διοίκηση η οποία θα βρίσκεται στην Πάτρα. Πέρα – δώθε δηλαδή, δικέφαλο.

Να έρθομε τώρα στη γεωγραφική κατανομή.

Ξέρετε γιατί έχω στεναχωρηθεί; Συναντήθηκα και με τον Υπουργό των Εσωτερικών τον κ. Ραγκούση, τον οποίο δεν θέλω να υποβαθμίσω, τη δουλειά του κάνει και πολύ καλά, αλλά μη μας λέει ότι το κάνει για το καλό της πατρίδος και για το καλό της αυτοδιοίκησης, κι εγώ τον πίστεψα, ότι θα υπάρχουν ενιαία κριτήρια σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, στη Μεσσηνία είχαμε κοπτική και ραπτική, από το κυβερνών κόμμα. Όχι από τον κ. Ραγκούση, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών δεν ήξερε τι είναι η Αίπεια, του Κεφαλληνού, όλες αυτές οι περιοχές. Αυτά τα ρυθμίζουν τοπικές ομάδες, με μοναδικό στόχο τον έλεγχο των τοπικών εξουσιών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπήρξαν εισηγητές στον Υπουργό των Εσωτερικών και αυτοί είναι ντόπιοι. Και το κόψιμο και το ράψιμο είχε μοναδικό στόχο τον έλεγχο των Δήμων ή εν πάση περιπτώσει την ελπίδα ελέγχου των Δήμων. Δεν έχουν κατανοήσει τι θα γίνεται το Νοέμβριο σ' αυτό τον τόπο.

Θέλω να τονίσω τα εξής γι' αυτή την ομάδα, η οποία πρέπει να βγει να επιχειρηματολογήσει, να πει δημόσια ποιοι είναι, όχι δεν τους ξέρομε και να μην τα ρίχνουν όλα στον κ. Ραγκούση. Τα Αρφαρά είναι ένας Δήμος ο οποίος είχε πάντοτε επικοινωνία με την πόλη της Καλαμάτας. Ολόκληρος ο Δήμος, μέχρι Πεύκο. Δεν είχε ποτέ επικοινωνία με την περιοχή του Μελιγαλά. Υπάρχει η βούληση των τοπικών κοινωνιών. Απόψε συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα διαπιστώσετε την ομόφωνη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για μία πόλη 100.000 κατοίκων που υδρεύεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, με την οποία οι σχέσεις μας είναι άρρηκτες. Οι μισοί Αρφαραίοι μένουν στα Αρφαρά και κατεβαίνουν στην Καλαμάτα για τις δουλειές τους και γυρίζουν εκεί. Ποιός θα βγει να αιτιολογήσει γιατί τα Αρφαρά πήγαν στο Μελιγαλά; Ο κ. Ραγκούσης; Όχι. Θα το κάνει η ομάδα που το εισηγήθηκε. Πρέπει να βγει και να το αιτιολογήσει.

Πάμε στην περίπτωση της Μάνης και θα σας πω γιατί έγιναν όλα αυτά...

Η Παλιόχωρα, η Σάντοβα, η Αβία, το Ακρογιάλι, οι Κιτριές, έχουν σχέση με το Λεύκτρο, δεν έχουν καμία σχέση με την Καλαμάτα. Ο Δήμος Αβίας που πήρε ομόφωνη απόφαση να έρθει στην Καλαμάτα, δεν έχει καμία σχέση για την Καλαμάτα. Παλεύομε για την ιδέα της Μάνης. Εγώ δεν τα βάζω με κάποιους Μανιάτες που καλή την πίστη, από καλά έτσι συναισθήματα, πατριωτικά, είπαν "εμείς προσφέραμε να πάμε μόνοι μας". Εγώ τα έχω με αυτούς που είχαν την πράσινη ραπτομηχανή και είπαν "κοίταξε, εάν έρθει η Μάνη στην Καλαμάτα, έρθουν και τα Αρφαρά, δεν μας βγαίνει ρε παιδιά η ιστορία". Λες και δεν ξέρομε σε αυτόν τον τόπο, ότι ανεξάρτητα από τις πλειοψηφίες, κι έχουμε πολλά παραδείγματα γύρω μας, ο λαός αποφασίζει. Γελάνε σήμερα όλοι με αυτά τα οποία γίνανε.

Εγώ θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και τις ιδιότητες τις οποίες έχω, να γίνει αγώνας με επιχειρήματα. Να μην επιδεινώσομε μία έτσι κι αλλιώς επιβαρυνμένη κατάσταση. Και δεν

είναι δυνατό στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να λέμε "θα κάνουμε οικονομία", "φταίμε εμείς", "κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο". Γι' αυτό λέω, δύο φορές, εμείς που υπηρετούμε αυτό το Δήμο πρέπει να αγωνιστούμε για τα συμφέροντά του.

Βεβαίως, η άποψή μου είναι ότι, έπρεπε να έχουμε στο Νομό δέκα - δώδεκα Δήμους και δεν θα υπήρχε ειλικρινά κανένα πρόβλημα, αλλά φτιάχουμε έξι. Αν τους φτιάχναμε με μία κοινή λογική ή τέσσερις, έναν για κάθε επαρχία, δεν θα μπορούσε να πει κανείς κάτι. Αλλά αυτά τα οποία γίνανε, τα πράγματα και τα θαύματα, σε αυτές τις αλληπάλληλες συνεδριάσεις, όπου τα αποτελέσματα τα μετέφεραν στην Αθήνα, θα πούνε το όνομά τους. Θα είμαι απέναντι, απολύτως, και σε όλες τις λαϊκές συγκεντρώσεις και θα δούμε μέχρι το Νοέμβριο, ποιος θα κερδίσει σε επιχειρήματα απέναντι στο λαό και απέναντι στον τόπο.

Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε μία διάθεση αντίστασης σε όλα τα ζητήματα που αποτελούν ενότητα από τον "δήθεν" "Καλλικράτη" ο οποίος προάγει την αυτοδιοίκηση και "δήθεν" κάνει οικονομίες. Ντροπή, ντροπή, να ακούμε οικονομίες από την αυτοδιοίκηση που πάντα ήταν επαίτης και να μην μιλάμε για οικονομίες απ' αυτούς που κατασπατάλησαν στο βαθμό που κατασπατάλησαν το βίος των Ελλήνων.

Λέγω ευθέως, όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση με τους έξι Δήμους, ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν μπορεί να μην έχει τα Αρφαρά ή να συσσωματωθεί με τα Αρφαρά, είναι αδύνατον. Οτιδήποτε άλλο είναι παράλογο και δεν μπορεί να πορευτεί χωρίς τη Μάνη, για λόγους οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την τουριστική οικονομία. Εκτός εάν κάποιος μπορεί να επιχειρηματολογήσει και να μας πει ότι "δεν πειράζει, ας μη το θέλει ο κόσμος της Μάνης", περί αυτού πρόκειται, "εμείς θα τους διαχωρίσουμε". Θέλω να ακούσω τα επιχειρήματα αυτής της ομάδας η οποία το εισηγήθηκε και έλεγε "ο τάδε, ο τάδε, ο γιατρός, ο ένας, ο άλλος το είπε από την Αθήνα". Αυτά τα πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί θεωρώ ότι όσο περισσότερο είμαστε τίμιοι πολιτικά τόσο καλύτερα θα πορευόμαστε και θα συνεννοούμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι.

Ο καθένας μπορεί να έχει τις θέσεις του, να έχει τις απόψεις του, με τις ιδεολογίες ερχόμαστε εδώ, αλλά εάν σε τέτοιες συνθήκες και τέτοιες μάλιστα συνθήκες όπου ζητείται η συνεννόηση, η συναίνεση, προσπαθούμε να κερδίσουμε ο ένας εναντίον του άλλου και δεν πηγαίνουμε με τίμιο τρόπο και με καθαρά κριτήρια προς τον κόσμο, αυτό θεωρώ ότι δεν θα είναι ότι το καλύτερο.

Αύριο το βράδυ έχουμε συνεδρίαση της ΤΕΔΚ. Στη συνέχεια έχουμε συνεδρίαση του Δ.Σ. και στη συνέχεια Γενική Συνέλευση. Τη Δευτέρα έχουμε το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Αθήνα. Είναι τα πράγματα δύσκολα για μας.

Κλείνοντας θέλω να πω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την ύπαρξη της αυτοδιοίκησης. Πρέπει να αντισταθούμε σε πράγματα τα οποία περίπου θεωρούνται λογικά, μας τα περνούν ως λογικά, και στο οικονομικό και στο κοινωνικό επίπεδο. Εάν δεν υπάρξουν δυνάμεις αντίστασης από τις τοπικές κοινωνίες, δεν ομιλώ για επαναστάσεις, δεν ομιλώ για κλείσιμο των δρόμων, μιλώ για επιχειρήματα, μιλώ για λογική, μιλώ για στήριξη ενός κόσμου ο οποίος χειμάζεται. Αυτός θα είναι ο λόγος ο δικός μου και η στάση η δική μου σε όλα τα επίπεδα. Αυτό πρέπει να ξέρετε.

Από κει και πέρα, στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ ο κάθε σύνεδρος μπορεί να έχει και να διατυπώσει τις απόψεις του. Αλλά στο Νομό αυτό το οποίο κόπηκε και ράφτηκε θα αγωνιστούμε για να μην περάσει, εκτός εάν οι εισηγητές οι τοπικοί μάς αιτιολογήσουν το λόγο της πρότασής τους. Εγώ τους λέγω δημόσια ότι δεν είναι άλλος ο λόγος από το να ελέγξουν τους πέντε τουλάχιστον Δήμους. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε αυτό το οποίο έγινε.

Λοιπόν, υπάρχει και πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένη, ότι:

- Δέχεται την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις των συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ και της μεγάλης πλειοψηφίας των Δημοτικών Αρχών της Χώρας.
- Απορρίπτει το σχετικό Νομοσχέδιο "Καλλικράτης", γιατί πλήττει την αυτοδιοίκηση στην ουσία της, δηλαδή την καταργεί, καταργείται ο Δήμος, αποτελεί υλοποίηση των εντολών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς συνετάγη με αυστηρά οικονομικά και όχι αυτοδιοικητικά κριτήρια, αυξάνει τα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και δεν δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ανάπτυξης και προόδου, ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας.
- Απορρίπτει, επίσης, τη γεωγραφική κατανομή των έξι Δήμων στη Μεσσηνία, που έγινε με κομματικά κριτήρια και με μοναδική στόχευση τον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών.
- Θεωρεί αναγκαία την ένταξη ολόκληρης της περιοχής της Επαρχίας Καλαμάτας σε ενιαίο Δήμο, όπως άλλωστε επιθυμεί η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της επαρχίας, για να μην μιλήσω για παμψηφία και .
- Καλεί την Κυβέρνηση να δώσει στον "Καλλικράτη" το αναγκαίο αυτοδιοικητικό περιεχόμενο με την υιοθέτηση των αποφάσεων των συνεδρίων και του Ι.Τ.Α. και να εντάξει το Δήμο Καλαμάτας και τους Δήμους ΑΡΦΑΡΩΝ, ΑΒΙΑΣ και ΛΕΥΚΤΡΟΥ στον ενιαίο Δήμο, στην ενιαία κοινή πορεία.

Αυτά ήθελα να σας πω, δεν υπερβάλω, πιστέψτε με, προσπαθώ ως ένας λογικός άνθρωπος που προβληματίζεται να τα προσεγγίζω αυτά τα ζητήματα και ο καθένας ας πράξει κατά τη συνείδησή του.

Και κάτι ακόμα, επειδή άκουσα κάτι για την Αρτεμισία, νομίζω ήταν παράδειγμα. Στην Αρτεμισία να ξέρετε, γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα με τη φροντίδα του Δήμου, ίσως το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει γίνει τελευταία στο συγκεκριμένο χωριό. Με τη φροντίδα του Δήμου και με σχεδιασμό ώστε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόλος. Δεν θέλω να πω αυτό μόνο. Πάτε να συγκρίνετε τα ορεινά χωριά της Μάνης με τα χωριά του Ταυγέτου για να καταλάβετε τι σημαίνει χωριό το οποίο συνδέεται με ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Πάτε να κάνετε τη σύγκριση και μετά ελάτε να το συζητήσουμε. Με οποιοδήποτε χωριό ορεινό της Μάνης σε σχέση με την Αλαγονία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κε Πρόεδρε μένω κατάπληκτος από την ομιλία του Δημάρχου. Ένα κομματικό παραλήρημα άνευ προηγουμένου. Εγώ του τόχα πει ότι «πειθόμενος στις κομματικές σας εντολές θα πείτε όχι». Το είχα πει πριν από 2 μήνες, δεν τόπα τώρα. Και έρχεστε να με επιβεβαιώσετε με ένα παραλήρημα που δεν είχε κανένα στοιχείο παρά τον δικό σας αν θέλετε, πανικό. Τι να πω δηλαδή. Φαντάζεστε πράγματα τα οποία κοπτική ραπτική. Και έχω να σας υπενθυμίσω τις μεταμορφώσεις σας, ότι η Καλαμάτα δεν θέλει καμία επέκταση. Εσείς το λέγατε εδώ, ότι η Καλαμάτα φτάνει αυτή που είναι. Ε και τώρα ζητάτε Μάνη, Αρφαρά, επαρχία Καλαμάτας. Είμαστε σοβαροί; Έχουμε άποψη; Έχουμε άποψη ή τώρα στις κομματικές εντολές πειθόμενοι υποχωρούμε κατά κράτος; Αυτό βέβαια συμβαίνει. Διότι είπατε, εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω από τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ από την Κυλλήνη μέχρι τώρα ποιο από όλα δεν τηρήθηκε. Είπατε γενικόλογα, γενικόλογα, γενικόλογα. Ναι κε Δήμαρχε, στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει διαφορά. Αυτά που λέτε για το διπλογραφικό είναι για τους κουτούς γιατί ο Δήμος αποφασίζει, ψηφίζει, εκτελεί και πληρώνει. Ποιος ελέγχει; Το μόνο που ελέγχεται είναι η νομιμότητα, αν υπάρχει πλειοψηφία. Την αναγκαιότητα του έργου ποιος τη...

ΦΩΝΗ: Το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν τι θέλεις να μας πεις, ποιο Δημοτικό Συμβούλιο ή πόσα έργα έχουμε καταψηφίσει από το τεχνικό σας πρόγραμμα; Μας έχετε λάβει υπόψη σας; Για όνομα του Θεού! Και πρώτον δεν είναι αυτά δικά μας λόγια, είναι τον ελεγκτών δημόσιας διοίκησης. Θα τους καταργήσουμε; Καταργήστε τους.

Και ένα άλλο. Άκουσα και το πρωτοφανές ότι ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" γίνεται με τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κε Δήμαρχε πέστε το, να τους πετάξουμε έξω με τις κλωτσιές. Το είπαν και κάποιοι άλλοι στη Βουλή. Αυτό λέτε; Έλεος ποια! Να τους πετάξουμε έξω με τις κλωτσιές και αυτούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλετε δηλαδή. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει όχι το 3, έχει το 8% του ΑΕΠ και να μην λέμε ότι θέλουμε.

Δεύτερο ζήτημα για να τελειώνω. Η προηγούμενη Κυβέρνηση ξέρετε γιατί έλεγε και απέσυρε τον "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ"; Γιατί θα στοίχιζε 4,5 δις; Γιατί είχε τη νοοτροπία εντός εισαγωγικών πως διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά. Είδατε τι βγήκε εχθές. Πληρώναμε 1,5 εκατ. μισθούς για να μοιράσουν σε πολιτιστικούς συλλόγους 4,5. Δηλαδή 7 άτομα παίρναν από 200.000 το χρόνο για να μοιράζουν στους συλλόγους 4,5 δις. Αυτή η λογική του συμπατριώτη μας μάς οδήγησε εδώ πέρα, κυρίως, και όλου βέβαια του πολιτικού συστήματος και θα πω την άποψή μου γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κρύβω γιατί είναι εκείνοι υπεύθυνοι. Αλλά να μην βγάζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση απέξω.

Ένα άλλο σχετικά με τα δάνεια που είπε ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος. Αφού γίνανε αυτά τι λέγανε, ότι ο κάθε δήμος έπαιρνε δάνειο με την εγγύηση του δημοσίου. Δεν πλήρωνε ο δήμος, πλήρωνε το δημόσιο. Βέβαια τα έπαιρνε από τους ΚΑΠ. Αλλά τι γίνεται όμως. Στο δημόσιο χρέος έμπαινε κι αυτό γιατί φαινότανε ότι το χρωστάει το κράτος. Ενώ στην ουσία το είχε πάρει ο δήμος, χρέωνε το κράτος. Και είδατε που φτάσαμε, να έχουμε έλλειμμα τόσο μεγάλο με τα γνωστά.

ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Από τους ΚΑΠ πληρώνεται αλλά στο συνολικό δημόσιο χρέος φαίνεται κι αυτό.

Τελειώνοντας έχω να πω και τούτο. Εγώ πιστεύω ότι όσα ανέφερε ο Δήμαρχος δεν είναι απέναντι και αντίθετα με όλες τις αποφάσεις της ΚΕΔΚΕ. Εδώ άκουσα την ΤΕΔΝΑ στην Αθήνα ότι συμφωνεί με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". Και αυτές οι μεταμορφώσεις σας Δήμαρχε για το χωροταξικό μειώνουνε την τοπική αυτοδιοίκηση την οποία λέτε ότι θέλετε να ανεβάσετε διότι ότι χειρότερο είναι να εστιάζουμε στο χωροταξικό. Αν νομίζετε ότι αυτή που λέτε εσείς η πράσινη παρέα χώρισε τη Μάνη για να την πάρει στις εκλογές ή χώρισε για να πάρει την Καλαμάτα ή τον Μελιγαλά ή την Τριφυλία, αυτά είναι λόγια του μη όντως.

Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να δεχτούμε ένα τέτοιο ψήφισμα και ούτε θα μετέχουμε σ' αυτή τη διαδικασία γιατί αυτός ο κομματισμός του Δημάρχου ξεπέρασε κάθε όριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Κοσμόπουλε ορίστε εν τάχη παρακαλώ.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τη περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήτανε θέμα ο "Καλλικράτης" ο κύριος Δήμαρχος επέμενε να συζητηθεί ο "Καλλικράτης" τότε τονίζοντας ότι η χωροταξία παίζει ελάχιστο ρόλο, καθόλου σχεδόν, και ως εκ τούτου έπρεπε να μιλήσουμε για θεσμικά προβλήματα, για θεσμικά θέματα που απασχολούν τον "Καλλικράτη". Εγώ δεν άκουσα στην ομιλία του κυρίου Δημάρχου να ασχοληθεί με τίποτα άλλο εκτός από τη χωροταξία.

ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, κάντε διάλογο μη διακόπτετε συνεχίστε κύριε Κοσμόπουλε. Σε παρακαλώ πολύ.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν άκουσα τον κύριο Δήμαρχο να πει το παραμικρό για τα θεσμικά προβλήματα. Εμείς τουναντίον χωρίς να απορρίπτουμε πολλά απ' αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος για το χωροταξικό, μείναμε κυρίως στα θεσμικά θέματα και οι απόψεις μας έχουν κατατεθεί και συμφωνούμε απόλυτα και με αυτά που λέει ο κύριος Δήμαρχος για την αναγκαιότητα ύπαρξης 9 με 10 Δήμων οι οποίοι θα περνούσαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα ήτανε ομόφωνες σχεδόν οι αποφάσεις τα έχουμε ήδη αναφέρει και τα αναφέραμε στην πρωτομιλία μας και βέβαια είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν πια αυτές οι αρμοδιότητες όπως περιγράφονται να μεταφερθούν στους Δήμους και θέσαμε και θέματα άλλα.

Τέλος πάντων, επειδή δεν μιλήσαμε καθόλου για το χωροταξικό, μπαίνω απλώς στον πειρασμό να διαβάσω ένα δημοσίευμα όχι ιδιαίτερα αντιπολιτευόμενης εφημερίδας ήδη από της 21/4/2010 με τίτλο «*Δήμοι τέρατα; Δήμοις τέρατα που δεν ανταποκρίνονται σε καμία αναπτυξιακή ανάγκη των Νομών σχεδιάζουν στα χαρτιά και εισηγούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών διάφοροι τοπικοί, δημοτικοί και κοινοβουλευτικοί παράγοντες. Διαγράφεται έτσι ο κίνδυνος να γίνει ένας "Καλλικράτης" κομμένος και ραμμένος στα μέτρα φιλόδοξων μικροδημάρχων που θέλουν να γίνουν μεγαλοπαράγοντες και βουλευτών που θέλουν να δημιουργήσουν από τώρα ειδικούς ευνοϊκούς χειρισμούς για τους ίδιους εν όψη των μονοεδρικών του νέου εκλογικού νόμου και όσοι εισηγούνται όλα αυτά εκμεταλλεύονται την όποια επιρροή έχουν στο ΠΑΣΟΚ ή στα όργανα αυτοδιοίκησης ή στο κοινοβούλιο. Πάνω από όλα όμως εκμεταλλεύονται τη βιασύνη του Υπουργού Εσωτερικών κύριου Ραγκούση να ψηφίσει μέχρι το τέλος Μαΐου τον "Καλλικράτη" χωρίς επαρκή διαβούλευση για να μη βγει εκτός χρονοδιαγράμματος, που σημαίνει ότι μπορεί να δεχθεί ότι του εισηγούνται οι διάφοροι ειδήμονες συμφεροντολόγοι αφού ο ίδιος δεν μπορεί να έχει γνώση για τις ανάγκες του κάθε Νομού. Ειδικά ο ρόλος των Βουλευτών σε αυτή τη διαδικασία είναι μεγάλος, αφού μοιράζονται τους νέους Δήμους που θα αποτελέσουν επί της ουσίας και τη βάση μονοεδρικών περιφερειών ανάλογα με το που ο καθένας έχει την μεγαλύτερη εκλογική του δύναμη. Αν αυτά είναι τα κριτήρια που θα επικρατήσουν, τότε ο Καλλικράτης δεν θα οδηγήσει σε ένα καλό κράτος αλλά σε ένα κράτος μόρφωμα.»*

Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ή όχι το δημοσίευμα αυτό ανταποκρίνεται στα μέχρι τώρα δεδομένα πλην όμως ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και γι' αυτό το έχω και μαζί μου. Εμείς λοιπόν έχουμε τοποθετηθεί, δεν έχουμε κανένα λόγο και επαναλαμβάνουμε τις θέσεις τις οποίες είχαμε, ήταν στην πρωτομιλία μας, ακριβώς τις ίδιες θέσεις επαναλαμβάνουμε και τώρα δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε σε ένα πρίσμα που σε πολλά από αυτά τα οποία που περιγράφονται μέσα σε αυτό συμφωνούνε σε κάποιες άλλες και κυρίως, κάποιες εκφράσεις πιθανά θα μπορούσαν να διορθωθούν και πιθανότατα θα μπορούσαμε να τις δούμε αλλά όπως είναι διατυπωμένο και όπως το ακούσαμε διατυπωμένο κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε κάποιο λόγο να το ψηφίσουμε, έχουμε τις θέσεις μας. Έτσι; Τις οποίες διατυπώσαμε νομίζω με τη μεγαλύτερη δυνατή ενάργεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ. Κύριε Μπάκα.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Καταρχήν εμείς σαν συνδυασμός θα ψηφίσουμε την πρόταση για την έκδοση του συγκεκριμένου ψηφίσματος με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά τους.

Δεύτερη παρατήρηση. Συμφωνούμε με τη λογική να πάμε σε 10 με 12 Δήμους, δηλαδή Αρφαρά – Άρις – Θουρία ένας Δήμος, Μάνη ξεχωριστός Δήμος και εμείς να μείνουμε όπως είμαστε. Συμφωνούμε με αυτή τη λογική αν όμως δεν πάμε εκεί, φαίνεται η σκοπιμότητα γιατί τα Αρφαρά μετακινούνται στο Μελιγαλά που δεν έχουν καμία σχέση οι κάτοικοι του Δήμου

Αρφαρών με τον Μελιγαλά όλοι είναι εδώ στην Καλαμάτα, εδώ μένουμε, εδώ εξυπηρετούνται, εδώ έρχονται τα παιδιά τους και πάνε σχολείο. Καθώς επίσης και δεν νοείται να προκύψει νέο διοικητικό μόρφωμα μέσα από δύο Δήμους, δύο πρώην Δήμους και μέσα από ελάχιστους κατοίκους. Δηλαδή ούτε τα πληθυσμιακά κριτήρια καλύπτει η Μάνη που όλος ο Δήμος Αβίας στην Καλαμάτα έρχεται. Κανένας δεν πάει προς τα κει.

Το τρίτο και σημαντικό θα σας βάλω έναν προβληματισμό. Λέει αυτό το εγχειρίδιο, τα έσοδα των νέων Δήμων είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι οι οποίοι προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, το 20%, ακούστε κύριοι συνάδελφοι, των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, το 12% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας Φ.Π.Α., το 50% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Τα παραπάνω φορολογικά έσοδα καλύπτουν το σημερινό κόστος των κρατικών επιχορηγήσεων ΚΑΠ προς τη Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και το κόστος των αρμοδιοτήτων που θα της μεταφερθούν από 1^{ης} Ιανουαρίου 2011.

Εγώ θα κάνω ένα απλό ερώτημα με δεδομένο την οικονομική ύφεση και το στέγνωμα της αγοράς. Το κράτος θα εισπράξει πολύ λιγότερα από αυτά που εισπράττει σήμερα. Άρα οι πόροι προς τους νέους Δήμους θα είναι λιγότεροι; Θα μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των νέων Δήμων με βάση τις νέες αρμοδιότητες που θα εκχωρηθούν αλλά και τα νέα πλάνα δράσεις που θα πρέπει να αναπτύξουν οι Δήμοι; Ένα προβληματισμό, προβληματιστείτε και εσείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Η διάλυση των κοινοτήτων των Ελλήνων είναι ένα γεγονός με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", δεν έχουμε πλέον δήμους. Το αν τα νέα μορφώματα 1^η Ιανουαρίου τα καταφέρουν ή όχι, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όσοι είναι τότε στην αυτοδιοίκηση θα τους βρίζουν και από πάνω ότι είναι ανίκανοι, ότι δεν έχουν χρήματα, ότι τους δώσαν τα εργαλεία αλλά είναι αδύνατον να διοικήσουν από την Αίπεια μέχρι τα Ζερμπίσια και μέχρι του Κεφαλληνού. Δεν μπορούνε. Δεν είναι υπεράνθρωποι. Θα κατηγορούνται κιόλας. Μεταφέρουν εξουσίες, ξεφορτώνονται εξουσίες και από κει και πέρα ασ προσπαθήσουν τα μορφώματα τα οποία δημιουργούν για να ανταποκριθούν.

Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι δεν αλλάζω θέσεις. Ακούστε κε Ηλιόπουλε. Εδώ οι απόψεις μου είναι καταγεγραμμένες και ποτέ δεν υπερβάλω. Είπα ότι δεν χρειάζεται να αυξηθούν τα όρια του Δήμου Καλαμάτας. Βεβαίως ένα περιβάλλον όπου θα έχουμε το 1/3 των δήμων και ποτέ δεν υποστήριξα εγώ κανένας δήμος με 300 – 500 – 1000 κατοίκους να εξακολουθήσει να είναι δήμος διότι δεν έχει τις δυνατότητες. Αλλά σε ένα αυτοδιοικητικό περιβάλλον όπου θα είχαμε το 1/3 των δήμων στο νομό μας θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα; Εσείς τι νομίζετε; Τα Φιλιατρά δεν δικαιούνται να είναι δήμος, το αγροτικό κέντρο του νομού; Οι Γαργαλιάνοι, το εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο του νομού δεν δικαιούνται να είναι δήμος; Δεν το λέω εγώ, τα λένε όλες οι πολιτικές δυνάμεις των συγκεκριμένων τόπων. Και ποιος είναι αυτός που πήγε στο Υπουργείο των Εσωτερικών, ποια είναι αυτή η ομάδα, δεν πρέπει να τη μάθουμε, η οποία πήγε για μας χωρίς εμάς; Εδώ έχουμε θεσμικά όργανα. Ακούστε με. Εδώ έχουμε θεσμικά όργανα.

Ακούστε. Κε Ηλιόπουλε. Δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε τα θεσμικά όργανα. Ο δήμαρχος είναι δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο είναι συμβούλιο, το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ είναι Δ.Σ. της ΤΕΔΚ, δεν τους υποκαθιστάτε. Να το ξέρετε αυτό, αποκλείεται. Αποκλείεται. Εμείς σας λέμε συναίνεση και συνεργασία, εσείς λέτε σύγκρουση.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν νομίζω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, έτσι έλεγα να μείνει η Καλαμάτα διότι πίστευα, είχαμε τα προβλήματα τα

οποία είχαμε, δεν θα θέλαμε να προσθέσουμε και άλλο πρόβλημα. Και όταν η χώρα ταλανίζεται απ' όλα αυτά, πως είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε και πως μπορούμε να κρατήσουμε ή να διεκδικήσουμε κάποιες τοπικές εξουσίες.

Είπα για τις θέσεις της αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις μας είναι θέσεις του Ι.Τ.Α., του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει και το μείζον, έχει και το έλασσον. Ορίστε ο κ. Ραγκούσης, τα περισσότερα στελέχη απ' ότι γνωρίζω είναι φύλα προσκείμενοι προς αυτόν, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ας πάρει τους 6 δήμους που προτείνει. Πέστε μου λοιπόν ποιο Ινστιτούτο έκοψε και έραψε τους δήμους τους οποίους μας σερβίρουν σήμερα. Κανένα. Μία τοπική ομάδα η οποία θέλει να ελέγξει το νομό και τους δήμους του νομού. Θα τα πούμε στις γειτονιές, στα χωριά, στις πλατείες, παντού και τον Νοέμβρη θα δούμε ποιος θα είναι κερδισμένος απ' αυτή την ιστορία.

Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ θεωρώ επειδή είπε ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος κάτι, μείζον θέμα το θεσμικό. Όχι το χωροταξικό, το θεσμικό. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ζήτησα επειδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι το μείζον είναι το θεσμικό διότι καταργούμε, να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και μου είπατε να μην το συζητήσουμε για να έρθει και το μείζον που είναι το χωροταξικό και να τα πούμε όλα μαζί.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι είναι. Ορθώς η προηγούμενη κυβέρνηση απέσυρε τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". Ήταν τίμια στάση διότι δεν είχε τους πόρους για να τον υποστηρίξει. Ποιοι πόροι έρχονται τώρα; Μας κόβει λέει 2.000.000.000 και δεν ιδρώνει κανένας, «καλά μας κάνει, κάνει οικονομία, συγυρίζει τα πράγματα» και όλα τα άλλα σε σχέση με τους πόρους είναι εξόχως ασαφή δεν υπάρχει το βασικό στην αυτοδιοίκηση που είναι η αντιστοίχιση αρμοδιοτήτων με πόρους. Αυτό είναι κρίσιμο και βασικό.

Λοιπόν εγώ αγαπητοί συνάδελφοι δεν εύχομαι, είμαι βέβαιος γι' αυτό το οποίο θα έρθει και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπήκε στον Υπουργό των Εσωτερικών, αυτόματα οι 370 δήμοι γίνανε 333. Βγήκε ο Παναγόπουλος σήμερα και μίλησε για την εμπειρία την οποία είχε με τους αντιπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε κάποια πράγματα εξόχως σοβαρά για όλους μας. Δεν ξέρω η υποτέλεια νομίζω ότι πρέπει να μας ενοχλεί όλους διότι είναι βέβαιο ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές. Ο Γιάννης ο Μπάκας μου έστειλε εδώ πέρα ένα άρθρο «Προμήνυμα μεγάλων συμφορών» από τον Μίκη Θεοδωράκη. Με τον κοινό νου που διαθέτω επειδή διαβάσατε και εσείς κάτι κε Κοσμόπουλε, δεν μπορώ να εξηγήσω και ακόμα περισσότερο να δικαιολογήσω την ταχύτητα με την οποία κατρακύλησε αυτή η χώρα από τα επίπεδα του '09 σε τέτοιο σημείο ώστε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να απολέσουμε ένα μέρος της Ελληνικής μας κυριαρχίας και να τεθούμε υπό καθεστώς κηδεμονίας. Ακούστε κε Ηλιόπουλε. Εγώ δεν είμαι υπέρ των κλωτσιών, να πετάξουμε έξω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: (Δεν ακούγεται τι λέει).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, μακριά από μένα. Ακούστε τα άλλα λόγια να σας τα πω εγώ. Υπάρχουν επιλογές σ' αυτό τον τόπο. Δεν είμαστε δα και η χώρα με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτές τις ώρες που λέμε αυτά τα πράγματα συζητούνται στην Ουάσιγκτον ζητήματα που έχουν σχέση με τη Μακεδονία, με τα Σκόπια, με το καθεστώς του Αιγαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν ρίχνω κορώνες. Και εν πάση περιπτώσει εμείς που βουλευόμαστε σε πολιτικά όργανα πρέπει όλα αυτά να είναι στη σκέψη μας. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να πούμε πέντε πράγματα να περάσει η ώρα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Νομίζω με τον λόγο και με τον αντίλογο πρέπει να εμπλουτίζεται ο προβληματισμός μας διότι έχομε συγκεκριμένο καθήκον απέναντι στον κόσμο. Εγώ αν νομίζει ο κ. Κοσμόπουλος ότι μπορεί με κάποιες λεκτικές αλλαγές με τις οποίες συμφωνούμε από τώρα, να φτάσουμε σε ένα κοινό τόπο

κε Κοσμόπουλε, επειδή η ουσία του θέματος είναι η ύπαρξη της αυτοδιοίκησης μετά χαράς να το κάνουμε, σας τα λέω από τώρα, να πείτε εσείς ποιες λέξεις να αφαιρεθούν και να αφαιρεθούν εάν είναι λεκτικό το πρόβλημα και δεν είναι ουσίας. Δεχόμαστε από τώρα κάθε λεκτική μεταβολή. Από τώρα. Να μην υπάρχει αλλαγή ουσίας.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Επί της διαδικασίας. Έχουμε βάλει μερικές προτάσεις. Θα ψηφισθούνε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάζω την πρόταση του Δημάρχου πρώτα και μετά τις άλλες προτάσεις.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Έκανα 5 προτάσεις να συμπεριληφθούνε στις θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, στις θέσεις που θα πάμε στην ΤΕΔΚ και στη συνέχεια στη ΚΕΔΚΕ. Να μπουν σε ψηφοφορία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω επί της διαδικασίας κάτι συνάδελφε. Ακούστε. Στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ δεν μεταφέρομε απόψεις συλλογικών οργάνων. Οι σύνεδροι μετέχουν και προτείνουν ως ανεξάρτητοι αυτοδιοικητικοί. Ούτε θα πάρουμε μία θέση της ΤΕΔΚ και θα την ανεβάσουμε επάνω, ούτε θέσεις πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Όμως εγώ αν τις διατυπώσει ο Παναγιώτης τις προτάσεις του, προτάσεις που λέει 2 θητείες, δεν έχω καμία διαφωνία. Διατύπωσέ τες να τις ψηφίσουμε και να τις στηρίξουμε κιόλας. Οι 2 θητείες είναι σωστή πρόταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ψηφοφορία πρώτα την πρόταση του Δημάρχου και εν συνεχεία ενσωματώνονται.

Η πλειοψηφία «ναι», ο κ. Τσερώνης «ναι». Κε Κοσμόπουλε με τις λεκτικές μεταβολές; Θα μου απαντήσετε αργότερα; Εσείς όχι.

Πείτε μου τώρα τις προτάσεις.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Έχω τις εξής προτάσεις;

○ Καθιέρωση της θητείας του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων 2 και 3 αντίστοιχα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα – ένα.

Συνάδελφοι συμφωνούμε για θητεία δημάρχου για 2 θητείες;

Για δημοτικό σύμβουλο είναι αντισυνταγματικό. Ο καθένας μπορεί να εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος όσο αντέχει και όσο τον ψηφίζει ο λαός. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Εσείς κε Νταγιόπουλε είσαστε χρήσιμος για άλλα 20 χρόνια. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί να στερεί το δικαίωμα του εκλέγειν, μόνο το δικαστήριο το στερεί. Δύο θητείες δημάρχου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Ωραία.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ○ Όχι σύνταξη στο δήμαρχο μετά από 2 θητείες αλλά μόνο κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.

ΦΩΝΗ: Και τη σύνταξη από πού θα την πάρει;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Από το ταμείο του. Πληρώνει το δημοτικό συμβούλιο εκεί που είναι ασφαλισμένος τις ασφαλιστικές του εισφορές και παίρνει τη σύνταξη του από το ασφαλιστικό του ταμείο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν ακούστε να σας πω. Κε Ηλιόπουλε προσέξτε με. Ακούστε που δεν έχετε δίκιο. Όσον αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους, οι δημόσιοι υπάλληλοι

παίρνουν μία σύνταξη από το δημόσιο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν μιλάμε για τους δημοσίους, μιλάμε για εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όσο είμαστε δήμαρχοι και μετά στο ταμείο μας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, δεν έχουμε αντίρρηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία αντίρρηση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία. Συμφωνούμε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:

- Να βγει ο μισθός των δημάρχων από 20.000 έως 100.000 και να μπει το ενδιάμεσο όριο των 50.000.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει κάτι το οποίο είναι σωστό, να είναι κλιμακωτή η αποζημίωση. Σωστό, το αποδεχόμαστε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:

- Να ψηφίζει ο δήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο.

Δηλαδή τώρα ο δήμαρχος δεν ψηφίζει, εμείς ψηφίζουμε και έχουμε την ευθύνη.

ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν έχει σημασία, εγώ δεν θέλω να γίνω δήμαρχος, αλλά να προφυλάσσει εντός εισαγωγικών και τη δημοτική του ομάδα από τέτοια. Δεν είναι κακό, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι αυτό το θέμα θέλει πολύ συζήτηση. Ακούστε. Ο Δήμαρχος είναι ένα θεσμικό όργανο όπως είναι και το δημοτικό συμβούλιο, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες με βασικότερη την υλοποίηση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Είναι η διάκριση των εξουσιών μέσα σε ένα δήμο, είναι η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορούν να συμπίπτουν αυτά. Εντάξει; Αλλά υπάρχει διάκριση της εκτελεστικής από τη νομοθετική εξουσία. Εδώ λοιπόν έχουμε τη δικαστική εξουσία που είναι η εποπτεία, οι εποπτεύουσες αρχές, τη νομοθετική που είσαστε εσείς και την εκτελεστική που είναι ο δήμαρχος και η δημαρχιακή επιτροπή. Έτσι;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Και τελευταίο,

- σε κάθε έργο πάνω από 200.000 ευρώ να υπάρχει απαραίτητο δικαιολογητικό μελέτη κόστους – οφέλους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνούμε. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αν το είχαμε κάνει αυτό για το Μέγαρο Χορού Παναγιώτη μου, δεν θα είχαμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε τώρα. Μελέτη κόστους – οφέλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τις 5 οι 4 γίνανε δεκτές. Οι προτάσεις του κ. Ηλιόπουλου οι 4 ομόφωνα έγιναν δεκτές, η 5^η όχι, πήρε τους ψήφους μόνο της παράταξης και του κ. Κοσμόπουλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

I. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της δημοτικής παράταξης "ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ", ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ" και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ"),

εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Απριλίου 2010, αφού συζήτησε τη διοικητική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- 1. Δέχεται την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις των συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ και της μεγάλης πλειοψηφίας των Δημοτικών Αρχών της Χώρας.**
- 2. Απορρίπτει το σχετικό Νομοσχέδιο "Καλλικράτης", γιατί πλήττει την αυτοδιοίκηση στην ουσία της, καθώς συνετάγη με αυστηρά οικονομικά και όχι αυτοδιοικητικά κριτήρια, αυξάνει τα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και δεν δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ανάπτυξης και προόδου, ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας.**
- 3. Απορρίπτει, επίσης, τη γεωγραφική κατανομή των έξι Δήμων στη Μεσσηνία, που έγινε με κομματικά κριτήρια και με μοναδική στόχευση τον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών.**
- 4. Θεωρεί αναγκαία την ένταξη ολόκληρης της περιοχής της Επαρχίας Καλαμάτας σε ενιαίο Δήμο, όπως άλλωστε επιθυμεί η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της.**
- 5. Καλεί την Κυβέρνηση να δώσει στον "Καλλικράτη" το αναγκαίο αυτοδιοικητικό περιεχόμενο με την υιοθέτηση των αποφάσεων των συνεδρίων και του Ι.Τ.Α. και να εντάξει στο Δήμο Καλαμάτας και τους Δήμους ΑΡΦΑΡΩΝ, ΑΒΙΑΣ και ΛΕΥΚΤΡΟΥ.**

Το παρόν ψήφισμα να σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στους Βουλευτές του Νομού, στα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων, στην Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας, στους Δήμους του Ν. Μεσσηνίας και στα τοπικά ΜΜΕ.

II. ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετεί τις προτάσεις του κ. Ηλιόπουλου Παν. οι οποίες προτείνεται να συμπεριληφθούν στο σχετικό νομοσχέδιο και έχουν να κάνουν με:

- τον καθορισμό ορίου εκλογής Δημάρχου μέχρι δύο θητείες,
- την μη χορήγηση σύνταξης στο Δήμαρχο μετά από δύο θητείες, παρά μόνο κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών,

- ο **το διαχωρισμό της αντιμισθίας του Δημάρχου στην κατηγορία από 20.000 έως 100.000 κατοίκους, σε δύο κλίμακες, η μία από 20.000 έως 50 ή 60.000 και η άλλη έως 100.000, με το αντίστοιχο ποσοστό για κάθε κλίμακα, και**
- ο **την πρόβλεψη ότι σε κάθε έργο πάνω από 200.000 € να υπάρχει ως απαραίτητο δικαιολογητικό μελέτη κόστους – οφέλους.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Ιωάννης
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 15 Οκτωβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ