



Μια φορά κι έναν καιρό, σε μία μικρή πόλη, ζούσε ένα ποδήλατο, ο Κεραυνός. Το ποδήλατο αυτό ήταν πάντα χαρούμενο και χαμογελαστό! Έκανε βόλτες από το πρωί ως το βράδυ. Ήταν πολύ τυχερό γιατί η πόλη που ζούσε είχε και βουνό και θάλασσα οπότε



Μια μέρα όμως, αρρώστησε βαριά. Η ασθένειά του ήταν τόσο σοβαρή που άρχισε να διαλύεται. Μέρα με τη μέρα έφευγε κι ένα κομμάτι του, ώσπου κάποια στιγμή κανένα μέρος του δεν ήταν ενωμένο με το άλλο.

Ο Κεραυνός ήταν πολύ στεναχωρημένος που δεν μπορούσε να σκίζει τους αιθέρους και να πετά χαμογελαστός. Κοιτούσε τα κομμάτια του στο πάτωμα και ευχόταν να βρει ένα φάρμακο που θα το έκανε καλά και θα τα ένωνε ξανά.

Μια ηλιόλουστη μέρα, εμφανίστηκε στην πόρτα του μια ομάδα παιδιών. Είχαν ακούσει για την ατυχία του φίλου μας και ήρθαν να βοηθήσουν. Είχαν βρει επιτέλους το φάρμακο που θα τον γιάτρευε και αυτό ήταν η ομαδική δουλειά! Το ποδήλατο χάρηκε τόσο πολύ με τα νέα, που ο ήχος του κουδουνιού του ακούστηκε σε κάθε πλευρά της πόλης.



Τα παιδιά μπήκαν στο δωμάτιό του και έπιασαν δουλειά. Το καθένα είχε αναλάβει από ένα κομμάτι. Πω πω....! Μέχρι εκείνη την ημέρα κανένα δεν είχε παρατηρήσει πόσα πολλά μέρη έχει ένα ποδήλατο. Ρόδες, σέλα, τιμόνι, σκελετός και κουδουνάκι, μη σας πω και καλαθάκι, μπήκαν όλα στη σειρά και ξεκίνησε η δουλειά! Άρχισαν να ενώνουν τα κομμάτια του ποδηλάτου με προσοχή. Έπειτα από αρκετή ώρα ο Κεραυνός ήταν και πάλι έτοιμος να κάνει τις βόλτες του.

Χαρούμενος και πάλι ξεκίνησε μια βόλτα στην παραλία μαζί με τους καινούριους του φίλους. Τους ευχαρίστησε έναν έναν ξεχωριστά και τους άφησε να ανέβουν επάνω του για να τους δείξει πως είναι να νιώθεις τον άνεμο να χαϊδεύει το πρόσωπό σου όταν ανεβαίνεις σε ένα ποδήλατο.

Τα παιδιά χάρηκαν πολύ και αποφάσισαν κάθε χρόνο, στις **3 Ιουνίου**, να επισκέπτονται το φίλο τους για μια μεγααάλη βόλτα!!!



Συγγραφέας: Λορεάνα Τόμασεκ,
Θεατρολόγος ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας